



Mellan skärmarna på Göingeåsen

Förord

”Initiativstarka män” bildade föreningen 1937 – så står det i föreningens jubileumsskrift ”På kolstybb och orienteringsstigar” som togs fram inför 20-årsfirandet 1957. Detta att ta initiativ och visa kreativitet har präglat föreningens ledare genom åren. När vi parallellt med föreningens historia berättar om orienteringssportens utveckling är det uppenbart att TIF:s ledare på många områden hjälpt till att forma sporten. Att ha idéer, att våga testa och se möjligheter istället för att fastna på problem är egenskaper som vi hoppas ska leva vidare.

I vårt material använder vi i stor utsträckning språkbruk och formuleringar som finns i protokoll och verksamhetsberättelser, även om det ibland kan verka personligt, ålderdomligt eller krystat, men även detta är ju en del av vår historia.

Många gånger har det varit svårt att hitta bilder. Folk hade inte kamera i någon större utsträckning under föreningens tidigare år. Räddningen har varit tidningsurklipp. Tidningarnas sportsidor, och i första hand lokalpressens, har genom åren flitigt redovisat arrangemang och resultat. Detta har dock avtagit under senare år för att så gott som helt ha upphört när detta skrivs. Penningstinna aktiviteter på olika håll i omvärlden bedöms som mera sälj- och läsvärda än lokala prestationen. Det är därför viktigt att föreningen själv dokumenterar sin verksamhet. Modern teknik som används i allt större utsträckning är ej tillgänglig för alla. Resultat och händelser riskerar att ”komma bort”.

Den rörlighet som finns inom utbildning och arbetsmarknad har gjort att även idrottsutövarna flyttar till andra orter och föreningar. Klubbkänslan mjukas upp och ersätts med andra värderingar.

Att samhällets syn på idrott som ett led i ungdomsfostran förändrats märks när man tittar på skolgymnastik, bidragsbestämmelser m.m. Förebyggande åtgärder borde värderas högre.

Allt sammantaget kallas utveckling.

Vi hoppas och tror att våra ledare ska hitta lösningar även på detta och att föreningsandan och bykänslan ska leva vidare. Vi ser många tecken på att Tormestorpsborna tacklat problemen på ett bra sätt.

Redan 1951 inrättade föreningen ett Idrottsbibliotek. Idén utvecklades inte. När vi i vårt dokument presenterar ett antal böcker och skrifter som i första hand speglar orienteringssportens utveckling vill vi ge intresserade läsare en möjlighet att ta del av detta. Böckerna kommer att finnas i klubbhuset i klubbens Idrottsbibliotek.

Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt oss med bilder och berättelser. Utan er medverkan hade materialet blivit ganska tunt.

Avslutningsvis hoppas vi att ni ska finna ett nöje i att ta del av Tormestorps IF:s vägval från Anna Nilssons kafé den 7 april 1937 fram till det egna Klubbhuset i början av 2000-talet.



Leif



Kjell



Agne