

## Tormestorps IF 1985

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Siv Persson  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Ungdom  
Motion  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

267 st

### Ekonomi

Kapitalkontot var vid årets början 57 233 kronor och vid årets slut 42 940 kronor.

Vinst och förlustkontot balanserades på 216 278 kronor. På inkomstsidan fanns bl a egna tävlingar, motionsbingo, lotterier och sponsorintäkter till träningskläder med 136 000 kronor samt kommunalt bidrag till klubbhuset med 45 000 kronor.

På utgiftssidan fanns 85 000 kronor för egna tävlingar, träningskläder mm samt 107 000 kronor till idrottsplatskontot ( Lörupsstugan, samt kostnader för klubbhuset mm )

Orienteringssektionen hade förbrukat 17 000 kronor.

### Antal möten

Årsmöte, ett kvartalsmöte samt tre styrelsemöten.

### Lokaler

Lörupsstugan hade rivits p g att kontraktet med försvaret sagts upp.



*Föreningens tidigare samlingsplats,  
Lörupstugan (Målarens i Lörup),  
skattade åt förgängelsen.  
Lörupstugan blev det sista huset i  
den gamla bondbyn Lörup, som  
finns i handlingar från 1500-talet.  
Byn och husen beskrivs i  
"Försvunna miljöer på  
Hovdalafältet"*

Genom en otrolig arbetsinsats av föreningsmedlemmarna hade man snart förverkligat drömmen om ett nytt klubbhus i Tormestorp.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen berättade om en nationell orienteringstävling, en närtävling, träningstävlingar, DM på skidor 15 km, Tormestorpsloppet, Skoj på Hoj samt motionsbingo. Nyårsorienteringen arrangerades för 37 gången med Alte som ansvarig.

Man hade arrangerat traditionellt valborgsfirande i Lörup (för sista gången) samt årsfest.

Motionsslingan hade underhållits under året. Slingan utnyttjades flitigt både sommar och vinter.



*Jan Sjören avtackades då han  
lämnade sitt styrelseuppdrag  
Under många år var Jan också  
bordtennisedare.*

Orienteringssektionen tog upp Nyårsorienteringen som genomfördes för 37 gången. Trots snö kom 94 deltagare till start och tävlingen blev som tidigare uppmärksam i media.

Man berättade om en kall, snö- och regnrik vårsäsong där OK Torfinns tävling särskilt nämns. Det var i slutet av april och full snöstorm rådde.

Den egna tävlingen i Påbro hade 1300 deltagare och Kjell Johansson och Håkan Johansson fick mycket beröm för banläggning och kartarbete.

Höstsäsongen betecknades som blöt och flera stadsorienteringar ingick p g a svårigheter att få tillgång till tävlingsmarker under jaktsäsongen.

67 orienterare hade representerat vid 62 tävlingar och gjort 783 starter. Av dessa hade 25 ungdomar under 18 år svarat för 255.

Tävlingsstatistiken redovisade antalet starter för medlemmarna – flitigast som vanligt hade Alte varit med 60 tävlingar.

Under året fick föreningen 40 förstaplatser, 39 andraplatser och 28 tredjeplatser vid sanktionerade tävlingar.

Motionssektionen hade arrangerat Lilla Vasaloppet under sportlovsveckan med 48 deltagare, Motionsbingo där 2400 brickor såldes samt Skoj på Hoj tillsammans med OK Tuvan och Tjörnarps motion. Föreningen sålde 90 paket.



*Motionsledarna Ingrid Andersson Tormestorp, Margaretha Håkansson Tjörnarps och Kerstin Lundahl Sösdala samverkade i arrangemanget Skoj på Hoj*

Skidsektionen berättade att flertalet av de planerade skidtävlingarna kunde genomföras, dock fick några DM-tävlingar flyttas på grund av dålig snötillgång.

Den egna DM-tävlingen på 15 km och ungdoms-DM genomfördes i St Olof där FK Åsen svarade för banorna och TIF för sekretariatet.

Tormestorpsloppet kunde genomföras tack vare intensivt snöskottningsarbetet av klubbmedlemmarna.

Bengt Sjöholm blev kretsställare i klass H 35, segrade i Odensjöloppet och hade även i övrigt bra placeringar. Bengt Andersson, Roger Larsson och Bengt Sjöholm blev fyra vid stafett-DM.

Ungdomssektionen redovisade i sin verksamhet bl a gymnastikträning i skolan, orienteringsträningar och deltagande i kretsens läger i Barnens By vid Lursjön.

Våren avslutades med en cykeltur med koryvgrillning och lekar.

Höstens program omfattade orienteringsträning och senare gymnastik. Hösten avslutades med julfest.



*Ungdomsverksamheten började ge resultat. Tre glada ungdomar efter prisutdelningen. Från vänster Michael Nilsson, Richard Nilsson och Richard Johansson*

I protokollen hittar man bl a:

- Verksamhetsplaner för arbetsåret med egna arrangemang, fester, kurser, planer för klubbhuset samt kommande kartritning.
- Lars och Knut hade varit de drivande krafterna när de gällde klubbhuset.



*Bilder från husbygget.  
Knut Johansson drog ett tungt lass.  
(ovan i mitten).  
Intensiv arbetsledning vid  
grundsättningen (överst till höger).  
Bengt och Karl-Erik tar fikapaus  
medan Birger "murar".*



- Idrottsplatsfrågan hade varit uppe till diskussion och eftersom föreningen var villig att satsa på andra aktiviteter än de traditionella utsågs en arbetsgrupp som skulle kontakta berörda myndigheter och organisationer.
- Man skulle i samarbete med innehavaren av Tormeshallen ge ut ett informationsblad till de boende i Tormestorp, där föreningen skulle presenteras.
- Vid årets möten rapporterades fortlöpande om hur arbetet med klubbhuset fortskred samt ekonomin för detta.



SOFT hade i sitt handlingsprogram för 80-talet fastställt att :”Vi skall sträva efter att göra vår idrott tillgänglig även för handikappade”.  
Häftet ”Visst kan rörelsehindrade orientera” var ett led i den satsningen

#### **Fel färg på skorna.**

Agne Jonasson berättade en episod om Alte och de båda toppolitikerna i Hässleholm, Lennart Bladh – s-märkt riksdagsman – och Arvid Jönsson – kommunalråd med c som partibeteckning -, båda tävlande för HOK.

Vid startplatsen för en orienteringstävling hade Agne sett att Lennart hade gröna Kompassrosenskor och Arvid röda Yngve Ek-dojor. Han berättade det för Alte som omedelbart gick fram till de båda HOK-arna och barskt påpekade, ”ni måste byta skor innan ni kan starta”.

De båda politikerna begrep ingenting.

”Ja”, fortsatte Alte, ”ni har ju fel färg på skorna och då kan ni ju inte hålla kursen ...”



*Svenska Orienteringsförbundets Markkomite  
gav ut en informationsbroschyr som riktade sig  
till såväl arrangörer som orienterare.  
Ett bra samarbete med markägare och jägare  
poängterades*



## Tormestorps IF 1986

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom- Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Siv Persson  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Ungdom  
Motion  
Fest

### Antal medlemmar

211 st

### Ekonomi

Ingående balans 42 941:-

Utgående balans 37 547:-

På inkomstsidan fanns framför allt tävlingar med 157 000:- samt bidrag från kommunen för kartritning, fritidsgrupper och skötsel av elljusslingan med 20 600:-

På utgiftssidan var det främst tävlingar, fester ( bl a invigning av klubbhuset), tävlingskläder som kostat 71 000:- samt inköp till och driften av klubbhuset som kostat 96 000:-

Orienteringssektionen gjorde av med 20 000:-

### Antal möten

Årsmöte, kvartalsmöte och ett antal klubbträffar.

### Lokaler

TIF-huset invigdes i samband med valborgsmässofirandet.

Elljusslingan hade underhållits.



*Kommunalrådet Arvid Jönsson invigde klubbhuset i samband med valborgsmässofirandet och överlämnade nycklarna till stugfogden Gunnar Persson*



### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen redovisade en nationell tävling, en närtävling, Nyårsorienteringen för 38-de gången, KM för OK Tuvan, U-cup och ett antal träningstävlingar.

Skoj på Hoj och Motionsbingo genomfördes också men Tormestorpsloppet på skidor blev inställt p g a snöbrist.



Ungdomssektionen genomförde 7 träningsorienteringar under våren med teknikmoment lämpliga för nybörjare. Våravslutning skedde i samband med orienteringens dag. 22 ungdomar deltog under våren.

Vid Göingekretsens läger i Barnens By deltog 8 ungdomar. Under hösten genomfördes sex träningar .

Ungdomarna deltog i tre ungdomscuptävlingar.

Höstavslutning med femkamp och fika skedde i TIF-huset.

Skidsektionen berättade om en snöfattig vinter där DM-tävlingarna efter stora bekymmer dock kunde genomföras. Föreningens eget arrangemang Tormestorpsloppet fick ställas in. Kjell Nilsson blev sexa vid DM på 3-milen i klass H 43.

Motionssektionen genomförde Skoj på Hoj tillsammans med OK Tuvan och Tjörnarps Motion. Tormestorps IF sålde 74 startpaket.

Motionsbingo anordnades under våren och sommaren. Totalt såldes 2000 bingobrickor.

Orienteringsdag genomfördes tyvärr samtidigt med skolornas utfärder och avslutningar så uppslutningen blev dålig.

Kommunkampen arrangerades i samarbete med Hässleholmskorpen under två söndagar i september. Vädret var sämsta tänkbara och uppslutningen dålig.



*Skoj på Hoj  
var ett  
arrangemang  
för alla  
åldrar*



Orienteringssektionen redovisade nyårsorienteringen som genomförts för 38-de gången i ett lätt snöpuddrat tävlingsområde och i nollgradig temperatur. 126 deltagare från 33 klubbar hade ställt upp. Vårtävlingarna kännetecknades av kyla och många gånger snö.

Föreningens eget arrangemang gick den 10 augusti med samling vid Hammarmöllan. 1244 deltagare var anmälda och vädret hyfsat.

Vid Fyrklubbs kom föreningen på tredje plats i grupp E.

Vid göingemästerskapen som arrangerades av OK Pan tog Britt-Marie Johansson en titel.

Sektionen redovisade ungefär samma aktivitetssiffror som föregående år, men beklagade att de större föreningarna suger åt sig de bästa ungdomarna. Dessa klubbar får uppmärksamhet i pressreferat.

Småföreningarna, som fostrat ungdomarna, får driva sin verksamhet utan att synas.

Under året hade 69 orienterare representerat vid 52 tävlingar och totalt gjort 777 starter. 29 ungdomar under 18 år svarade för 218.

Man redovisade 38 första-, 28 andra- och 41 tredjeplaceringar.

Individuella insatser redovisades inte.



*Tormestorps nya  
samlingsplats, TIF-s  
klubbhus*

I protokollen kan man läsa följande:

- att Valborgsmässofirandet och invigning av TIF-huset organiserats på ett suveränt sätt. Arvid Jönsson invigningstalade.
- Funktionärer till årets orientering utsågs. Kjell Johansson blev tävlingsledare och Alte banläggare.
- Taxan för uthyrning av klubbhuset fastställdes.
- Namnet på klubbhuset diskuterades
- Föreningens medverkan i sportlovsveckan fastställdes
- Jubileumsfesten skulle genomföras den 21 mars 1987. Leif Claesson skulle ta fram en dokumentation. Ungdomsdisco skulle genomföras dagen innan.

- En skrivelse skulle skickas till Hässleholms kommun angående utbyggnad av elljusslingan (returspåret), samt att gymnastikredskap för styrketräning skulle placeras på lämplig plats.
- Dagmammorna fick tillstånd att utnyttja klubbhuset.
- Namnfrågan var slutdiskuterad. TIF-huset blev det slutgiltiga namnet.



Arrangörerna ställdes inför nya problem och nya möjligheter. Lösningar presenterades i en ny handbok. Dataåldern hade inletts under stort motstånd från många ledare. Boken var skriven av K-B Gawelin och Leif Claesson.



I de flesta orienteringsklubbar bedrevs träning och utbildning av ungdomar och nybörjare. Man hade träningsorienteringar, löp-teknikträningar, men inte efter ett pedagogiskt mönster. Gunnar Hasselstrand beskrev i häftet Orienteringsträning för ungdomar hur man metodiskt skulle genomföra träning och utbildning. Han använder ”trappmetoden”, där man lär in och tränar orienteringsmomenten på olika nivåer. Eleverna får gå vidare till nästa nivå först när de behärskar föregående moment



Som ett led i SOFTs handlingsprogram för 80-talet skrevs häftet Orienteringsträning i klubben. Häftet var ett studiematerial som skulle utgöra en introduktion i ämnet orienteringsträning och kunna starta en diskussion om träningsverksamheten i klubbarna.

*Vid P 2 gjordes försök med olika kontrollskärmar. Den blå/vit/röda skärmen ingick i försöksverksamheten när SOFT 1973 testade en ny skärm, anpassad till orienterare som hade defekt färgseende. När den orange/vita skärmen fastställdes bibehölls de blå/vit/röda i Möllerödsterängen som fasta kontroller. I mitten av 80-talet kompletterades färgfälten med reflextejp (som ett försök) så att man även kunde använda dem som nattkontroller. Först i början av 90-talet blev reflexstavarna godkända som nattkontroller i SOFT:s tävlingsregler.*



## Tormestorps IF 1987

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet.

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Siv Persson  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Ungdom  
Motion  
Bordtennis  
Allmänna

### Antal medlemmar

231 st

### Ekonomi

Redovisas ej i protokollen

### Antal möten

Årsmöte och fyra protokollförda sammanträden

### Lokaler

Klubbhuset. Motionsslingan och skidspåren hade underhållits under året. Planen framför huset hade börjat iordningställas genom kommunens försorg.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen redovisade följande arrangemang under året: Nationell orienteringstävling med elitklasser, klubbmästerskap för OK Tuvan, elitjuniortränning, träning för militärer i Skåne, Nyårsorienteringen för 39-de året, orienteringens dag samt Skoj på Hoj.

Valborgsmässofirandet hade skett vid Klubbhuset.

Föreningen hade firat sitt 50-årsjubileum på Ekehus den 21 mars där representanter för förbund och klubbar uppvaktade och där medlemmar belönades.



Vid 50-årsjubileet blev följande uppmärksammade för ledarinsatser, stående från vänster, Alte Christoffersson, Birger Månsson, Leif Claesson, Åke Johansson och Bengt Andersson, sittande från vänster Jan Lennart Nilsson, Britta Åkerblom-Nilsson, Siv Johansson och Jan Sjören

## TORMESTORPS IF – en förening med framtid

Tormestorps IF är min klubb. Ja på något sätt känns det fortfarande så. Fast jag aldrig har bott i Tormestorp och numera sedan många år färdig för en annan klubb. Men, det var i Tormestorps skola jag gick nybörjarkurs, det var på Göingeåsen jag sprang mina första träningsorienteringar och det var i Tormestorp jag fick mitt intresse för att jobba som ledare inom orienteringsrörelsen.

Jag har en vision. Jag ser framför mig Tormestorps IF:s klubbhus en värvecka några år framåt i tiden.

Måndag fm	Naturskola för barn och hemma-mammor/pappor. Man samlas i klubbstugan och går därifrån ut i skogen tillsammans. Kartan tar man förstas med sig. Man lär sig mycket om djur och natur och har roligt tillsammans.
Måndag kväll	Nybörjarkurs i orientering för både barn och vuxna.
Tisdag fm	Studiecirkel »Din hembygd« för pensionärer och andra som är hemma. Man lär sig mycket om sin hembygd och åker också ut och tittar på intressanta platser tillsammans. Kartan är naturligtvis ett nödvändigt hjälpmedel.
Tisdag kväll	OL-träning från klubbstugan med fika efteråt.
Onsdag fm	Skolan har lemdag om orientering-friidrott. Klubbmedlemmar och lärare hjälps åt.
Onsdag kväll	Vinterens motionsgympa-grupp träffas och joggar/promenerar tillsammans. Teatergruppen tränar för sin show vid Valborgsmässofirandet.
Torsdag	Klubbtjänning. Studiecirkel i tävlingsorganisation som en förberedelse för höstens tävling.
Freitag	Gammeldanskurs för både unga och gamla.
Lördag	En del åker väg och tävlar. Från stugan utgår en bingo-promenad och den som vill kan köpa fika i stugan efteråt.
Söndag	Bingopromenad med fika.

Leif Claesson tog fram en jubileumsskrift (Jub 50). Där berättade Ingela om en framtidsvision för föreningen och byn



**TORMESTORPS IF**  
50 år



Motionssektionen genomförde motionsbingo dels på våren och dels på hösten. Totalt såldes 3000 brickor. Under sportlovet blev det en tipspromenad i stället för skidåkning – ironiskt nog snöade det under genomförandet.

Orienteringens dag genomfördes den 6 maj.

Skøj på Hoj arrangerades under sommarmånaderna med 39 sålda paket.

Tillsammans med Hässleholmskorpen arrangerades kommunkampen under två söndagar. Bra väder och många deltagare redovisas.

Skidsektionen berättade att Tormestorpsloppet töat bort även detta år.

Klubben hade varit representerad vid DM-tävlingarna, i Kempelloppet samt i Vasaloppet.

Klubben hade svarat för spårning av elljusslingorna i Tormestorp, Vinslöv och Sösdala.

Ungdomssektionen redovisade dels en nybörjarkurs enligt trappstegsmetoden och dels teknikträningar för de mera avancerade. Här hade även klubbens seniorer deltagit.

12 ungdomar deltog i Hästvedaläget tillsammans med tre ledare från föreningen.

Under hösten fortsatte träningen under åtta träningspass.

Ungdomarna deltog i tre ungdomscuparrangemang med bra resultat.

Vid BRIO-kavlen segrade Aron Johansson, Michael Nilsson och Richard Johansson med mer än 5 minuter. Den första budkavlesegern för föreningen på åtskilliga år.



*En historisk ungdomsseger för Tormestorp. För första gången på många år blev det en budkavlevinst genom (främre raden från vänster) Aron Johansson, Michael Nilsson och Richard Johansson.*

Orienteringssektionen berättade inledningsvis om nyårsorienteringen där 96 deltagare från 26 föreningar trotsade snö och kyla.

Under våren blev Lars Lindborg uttagen till SSM och blev trea.

Kaj Nilsson hade reviderat Göingåsen N och förberedelserna för årets tävling var i full gång.

Under sommaren var många TIF-are med på olika sommararrangemang, bl a 5-dagars.

Den egna tävlingen hade Lökvists backe som samlingsplats. Man hade 1401 anmälda och strålande väder. Tävlingen fick fina vitsord för arrangemang och karta.

Vid Fyrklubbs blev det en tredjeplats i grupp E

Säsongen avslutades med Göingemästerskapet där Lars Lindborg och Leif Claesson tog var sin titel.

62 orienterare representerade vid 50 tävlingar och gjorde 768 starter. Ungdomarna svarade för 167 av dessa.

Man redovisade 43 första-, 51 andra- och 46 tredjeplaceringar.



*Alte kämpar  
med  
ungdomen  
Vem som kom  
först till mål  
förmåler ej  
bilden*

I årets protokoll hittas följande:

- Budgeten för året balanserades på 180 000:-
- Skidsektionen sökte sanktion för en DM-tävling och för Tormestorpsloppet
- Stadgarna skulle revideras – Lars och Conny Lindborg ansvarade.
- Idrottsplatsfrågan skulle utredas och en arbetsgrupp tillsattes.
- Tävlning i orientering 1988 skulle sökas
- Tormestorpsloppet 1988 skulle sökas
- Ansökan om en svensk flagga skulle ske genom Siv Perssons försorg.
- Ett skyddstält för klubbens löpare vid orienteringstävlingar skulle anskaffas.
- Sektionerna redogjorde för sina planer och begärde anslag för anskaffande av materiel och priser.
- Funktionärer för årets tävling utsågs. Alte tog över banläggningen eftersom Knut Johansson fått förhinder.
- Britta Å-N fick ansvar för valborgsmässofirandet
- Ett infoblاد skulle delas ut och manus infordrades.
- SOL-skola skulle genomföras med Kristin Andersson och Maria Göransson som ansvariga.
- Kritik hade framförts mot "det nya klubbmärket" och man enades om att ta fram det gamla med viss justering.



*Klubbymbolen har ändrat utseende genom åren. Redan på 50-talet hade man "enats" om den högra varianten och tagit fram en klubbå. Henry Torehalls kontakter i konstnärskretsar lär ligga bakom utseendet.*

- Man beslöt installera telefon i klubbhuset.
- Man beslöt inköpa grytor och bestick till klubbhuset.
- Man skulle köpa TV, radio och bandspelare till klubbhuset.
- Medlemsavgifterna fastställdes med en mindre höjning.
- Förslaget till nya stadgar godkändes.



*Leif Claesson fick Skogskarlarnas guldnål som årets ledare i Norden*

Åke Åkesson i Höör presenterade 1987 ett eget dataprogram för renritning av kartor. Tidigare hade orienteringskartorna handritats med tuschpenna på transparenta plastfolier. En folie för varje färg. Pennor, raster och gnuggisar ersattes av tryck på tangenter.





Häftet "Allemansrätten och Markägaren" gavs ut av LRF/SSR. Häftet ger en tolkning av hur mark- och skogsägarorganisationerna tolkar Allemansrätten. Deras synpunkter delades inte fullt ut av SOFT.



Häftet "Marknadsföring för orienteringsklubbar" gavs ut av SOFT. Lasse Hogedal svarade för manus och idé. Häftet fungerade som en handbok och studiecirkelplan och innehåller många tänkvärda fakta och förslag på åtgärder för att föreningarna ska kunna skaffa och behålla medlemmar

## Sydligaste Göingemästerskapet Alte siktar på 50 årsjubileum



Årets göingemästare: Längst fram ungdomarna Caroline och Ulrika Martinsson samt Henrik Tryggesson.  
Stående från vänster Curt Hjalmarsson, Kerstin Nilsson, Karin Persson, Leif Claesson, Börje Andersson, Bertil Svantesson, Lars Lindborg och Sven-Inge Svensson.

## Tormestorps IF 1988

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet.

### Styrelse

Ordf. Lars Lindborg  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Siv Persson  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Bordtennis  
Ungdom  
Motion  
Allmän  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

211 st

### Ekonomi

Man hade en ingående balans på 123 000:- och en utgående balans på 133 000:-.  
Årets kapitalöverskott var på 10 000:-

### Antal möten

Årsmöte samt fem protokollförda möten.

### Lokaler

Klubbhuset. En materielbod hade iordningställt under året. Planen utanför klubbhuset hade iordningställt genom kommunens försorg och skulle under 1989 förse med en bollplan. Elljusslingan hade underhållits under året.  
En del av skidspåret hade lagts om med hjälp av en traktorgrävare.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen tog upp Nyårsorienteringen, Tormestorpsträffen i orientering den 7 aug, GM i nattorientering, elitträning/närOL, deltävling i U-cupen, Orienteringsdag, Skoj på Hoj, Motionsbingo samt träningar med andra klubbar.



*Sture Carlsson Ronneby OK stämplade på första kontrollen vid den 40:e nyårsorienteringen.  
Kurt Arne Nilsson från OK Tuvan väntar gladeligt på sin tur.*

Tormestorpsloppet på skidor hade inställts in på grund av snöbrist.

Festkommittén hade arrangerat Valborgsmässofirande, gökotta, grisfest och dessutom svarat för samkväm vid olika träffar.

En studiecirkel, Spik På, hade genomförts med Lennart Erfors och Ingvar Nilsson som ledare.

Bordtennissektionen berättade om en vintersäsong där man aktiverat 20-25 ungdomar varje träningskväll.

Under hösten hade antalet deltagare utökats till c:a 45 st och man hade delat in dessa i två grupper. Ledaren Magnus Johansson skulle göra sin värnplikt och man efterlyste fler ledare.

Allmänna sektionen hade bedrivit innebandy i skolan under hösten med ett 35-tal ungdomar uppdelat på tre grupper.

Man hoppades kunna bredda verksamheten med knatteträning i fotboll under 1989 och ville därför knyta fler ledare till sektionen.

Ungdomssektionen hade fortsatt sin orienteringsutbildning enligt trappstegsmetoden och hade sysselsatt ca 25 ungdomar indelade i en nybörjar- och en fortsättningskurs.

Resultatet blev en fin tredjeplats i U-cupens B-final.

Vid Hästvedalägre deltog 9 ungdomar och fem ledare från föreningen.

Föreningen vann div fyra i SKOF:s ungdomsserie där särskilt Richard Johansson och Aron Johansson dragit ett tungt lass.

Skidsektionen berättade om en dålig snö vinter där Tormestorpsloppet blev inställt.

Föreningen hade haft deltagare på någon genomförd tävling samt i Vasaloppet.

Klubben hade svarat för spårning i Tormestorp, Vinslöv och Sösdala.

Under året hade man utfört förbättringar på klubbens 6-kmslinga och man avsåg fortsätta arbetet för att ej behöva ta hänsyn till bilspår och plogade vägar när man arrangerade tävlingar.

Motionssektionen hade deltagit med ett lag i Byastafetten och placerade sig på 23 plats av 123 startande lag.

Vid motionsbingot vår och höst såldes 2 500 brickor – 500 färre än föregående år.

Vid Skoj på Hoj såldes 45 paket varav 27 lämnades in för vinstdragnings.

Vid Orienteringsdag deltog 26 st i de olika aktiviteterna.

Kommunkampen arrangerades som tidigare i samverkan med Hässleholmskorpen och trots dåligt väder deltog 43 personer.

Orienteringssektionen inledde med att berätta om Nyårsorienteringen som genomförts för 40-de året.

Marken hade varit snötäckt men temperaturen behaglig. 202 deltagare från 47 föreningar hade ställt upp. Arrangemanget hade som vanligt uppmärksammats av press och massmedia.

Vårsåsongen hade präglats av snö, regn och kyla. Leif Claesson tog en DM-titel i nattorientering och Lasse Lindborg blev 8 vid SSM.

Kjell Dahlman hade jobbat med banläggningen för den egna tävlingen.

Ett antal orienterare deltog vid 5-dagars i Sundsvall samt i diverse andra sommartävlingar.

Vid föreningens tävling i Gulastorp hade 1146 deltagare varit anmälda. Arrangemanget fick fin kritik. GM i nattorientering arrangerades av TIF med Klubbhuset som samlingsplats.

Föreningen arrangerade dessutom ett par militära träningstävlingar som förberedelse inför AM i budkavle.

Från hösttävlingarna nämns Lasse Lindborgs 8-de placering vid Götalandsmästerskapet och Leif Claessons DM-titel i dagorientering.

Vid fyrklubbstävlingen segrade föreningen i grupp E med drygt en timma.

Under året hade 74 orienterare gjort 678 starter vid 56 tävlingar. 27 ungdomar hade svarat för 161 av dessa.

Man redovisade 32 första-, 32 andra- och 22 tredjeplaceringar.



*Alte Christoffersson uppmärksammades när han startade på Göingemästerskapet för 50:de året i följd*



*Alte och Birger tar emot deltagarna vid den 40:de nyårsorienteringen*

I årets protokoll kan följande läsas:

- En lättviktsoverall skulle tas fram
- Kaj Nilsson skulle revidera Göingeåsen N inför tävling 1989
- Sektionscheferna redogjorde för sin planerade verksamhet.
- Stadgarna var lämnade för tryckning till Olle Lindholm.
- En dammsugare skulle köpas in.

- Funktionärer till 1989 års orienteringstävling utsågs. Tävlingsledare blev Lars L, banläggare Alte C och sekretariatsansvariga Jan Nilsson och Ingemar Johansson.
- Man erbjöd sig att arrangera Natt-DM 1993
- Skyddsnet och målnät till bollplanen skulle komma på plats våren –89. Föreningen skulle svara för skötseln av ytterområdet kring bollplanen.
- Ytterlampa skulle sättas upp vid parkeringen genom kommunens försorg.
- Infotavla om skidspåren skulle sättas upp på materielbodens vägg.
- Lars Lindborg försökte få liv i den ”sovande” Göingekretsen.
- Svensk Idrott 12/88 hade ett reportage om Alte.



....och på  
Vättern  
undan



*Orienterarna rekryterades nu i stor utsträckning från tätorterna. Deras kunskaper om naturvård och ekologi var ofta bristfälliga. För att avhjälpa detta gav Soft ut häftet Orientering i naturen.*

I slutet av 1980-talet var fyra orienteringsledare som fostrats i Tormestorps Idrottsförening verksamma i SOFT:s centrala ledarorganisation. Gustav Fredriksson var ordförande i markkommittén, Leif Claesson i tekniska kommittén och regelgruppen, Ingela Claesson och Ingrid Johansson (Nilsson) ingick i arrangemang90-gruppen (en grupp skulle ta fram förslag på OL-sportens utveckling under 1990-talet. Ett gott betyg på det arbete som inleddes 50 år tidigare på Anna Nilssons café.

## Tormestorps IF 1989

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet.

### Styrelse

Ordf. Lars Lindborg  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Siw Persson  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Jan Nilsson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Bordtennis  
Ungdom  
Motion  
Allmän  
Fest

### Antal medlemmar

279 st

### Ekonomi

Året började med en kassabehållning på 132 000:-  
Budgeten som klubbades igenom balanserades på 133 000:-

### Antal möten

Årsmöte, höstmöte och ett antal klubbmöten

### Lokaler

Klubbhuset. Skidspåren hade förbättrats bl a med 400 kubikmeter grus.  
Elljusslingan hade underhållits.  
Göingeåsen N hade uppdaterats.  
Ny kartritning hade påbörjats över Brönnestad-Horröd – arbetet beräknades vara klart våren –90.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen berättade att man arrangerat Nyårsorienteringen, Tormestorpsträffen, Skoj på Hoj och Motionsbingo. Tormestorpsloppet på skidor fick ställas in på grund av snöbrist.  
Man nämner även de olika sektionernas aktiviteter och gläder sig åt att fotbollsträning startat under våren.  
Festkommittén hade arrangerat funktionärsfest, Valborgsmässofest, Grisfest samt svarat för samkväm vid olika träffar.  
Nybörjar- och fortsättningskurs i orientering hade genomförts, dessutom en studiecirkel i banläggning/banläggarsöd.  
Klubbhuset hade förbättrats bl a med nytt golv i övre hallen.  
Man tog också upp ett avtal med Hässleholms Fritid angående bollplan och Skåneleden, tryckning av stadgar, diplom i tre olika utförande samt nya tavlor över motionsspår/skidspår.  
Ett avtal med Gatukontoret angående pappersinsamling 1990 är klart.  
Dessutom hade man skickat ut ett antal informationsblad samt fastställt principer för uppvaktningar.  
Inför 1990 hade man planer på en tennisbana vid klubbhuset, tillbyggnad av förrådet med en garagedel samt inköp av ett bilsläp. Markfrågorna för det nya kartområdet skulle också lösas under året.



*Föreningen tog fram diplom samt ett standar(1984) som skulle kunna tilldelas förtjänta föreningar och personer.*

Skidsektionen berättade om en dålig vinter där inga skidtävlingar genomfördes i distriktet. Klubben var emellertid representerad vid Vasaloppet och skidspåren hade förbättrats under året.

Bordtennissektionen hade problem med att hitta funktionärer och detta gick ut över verksamheten. Magnus Johansson ställde dock upp under ett par vintermånader då ett 15-tal ungdomar deltog vid träningarna.

Motionssektionen berättade att man deltagit med ett lag i Byastafetten med en 21-placering som följd. Tjejträning hade bedrivits en gång i veckan och 6 tjejer sprang Tjejmilen i Malmö.

Vid Motionsbingot vår och höst såldes 3 800 bricker. Sparbanken i Sösdala skänkte priser och Ingvar i Tormeshallen bjöd på kaffe.

Skoj på Hoj arrangerades under sommaren och där såldes 26 paket med 19 inlämnade för dragning. Vid kommunkampen som arrangerades tillsammans med Hässleholmskorpen deltog 125 personer.



*Motionssektionen i föreningen inledde ett samarbete med Tormeshallen*

Ungdomssektionen fortsatte sin orienteringsutbildning. 25 ungdomar från 5 till 15 år deltog. Träningen var uppdelad i nybörjarkurs och fortsättningskurs. Göte Karlsson och Helena Andersson resp Lars L, Bengt Andersson och Birger Månsson höll i det hela.

Man hade avslutning med flitpriser efter 18 träningstillfällen.

Resultatet visade sig genom en andraplats i ungdomsserien div III samt seger i ungdomens 7-mannabudkavle (mixat med OK Tuvan).

Vid Hästvedalägre deltog 10 ungdomar och två ledare.

Vid SKOF:s ungdomsläger i Sjöarp deltog tre ungdomar.



*Tormestorps IF/OK Tuvan segrade i Ungdomens sjumannakavle.*

Allmänna sektionen hade bedrivit innebandy och fotboll under året.

Innebandyn sysselsatte c:a 25 deltagare per kväll under våren. Under hösten delades deltagarna upp i tre grupper eftersom deltagarantalet utökats.

Fotbollsträningen inleddes men man hade ledarbrist. Under våren hade man c:a 30 ungdomar på träningarna – under hösten ungefär hälften så många.

Man hoppas så småningom kunna sikta på tävlingsverksamhet.



*Föreningen hade fotboll på programmet fram till början av 50-talet då P2 sade upp kontraktet på Åvallen. Nu startade man åter fotbollsträning på den nya planen. Klubbhuset är på väg att bli ett stort motionscentrum.*



Orienteringssektionen inledde som vanligt med att berätta om Nyårsorienteringen som genomfördes för 41-året i följd. 203 deltagare från 42 föreningar ställde upp i snöfria marker och i behaglig temperatur. Man berättade om en vårsåsong i kletig terräng på grund av tjällossning men tog inte upp enskilda prestationen.

Under sommaren deltog många TIF-are på olika arrangemang. Här nämns Lars L som tillsammans med Kalle Lindkvist blev femma på Fjällorienteringen.

Lars deltog också på SSM tillsammans med Richard Johansson som även var med på Götalandsmästerskapet.

Den egna tävlingen med Alte som banläggare hos Alvar i Ebbjörnarpsamlade 1323 deltagare i utmärkt väder. Arrangemanget fick fin kritik.

Från höstens tävlingar nämns Lars L och Leif C som blev tvåa och trea vid DM.

Vid fyrklubbs kom föreningen på femte plats i grupp D.

Vid Göingemästerskapet tog föreningen hem tre titlar genom Lars i H 35, Leif i H 55 och Aron i H 12.

Lars L blev två i Jättemilen som var årets sista tävling.

Man berättade om en intensiv träningsverksamhet under året.

63 orienterare gjorde 836 starter vid 62 tävlingar. 22 ungdomar svarade för 229 starter.

Man redovisar 66 första-, 55 andra- och 50 tredjeplaceringar under året.

I protokollen hittas följande:

- Ett förslag på anmälnings-/reseersättning klubbades vid årsmötet.
- Man skulle ansöka om en orienteringstävling 1992 samt om Tormestorpsloppet 1991.
- Startlistor för orienteringstävlingarna skulle anslås utanför klubbhuset.
- Sektionerna redovisade fortlöpande sin verksamhet vid klubbmötena.
- Domänverket och Göinge Mekaniska sponsrade kartan med vardera 2 500:-.
- Herbert Lindgren skulle rita ett diplomförslag
- Träningsoverallerna höll på att ta slut. Nyframställning planerades.
- Jan-Åke Jeppson svarade för den nya kartan Brönnestad-Horröd.
- HOK skulle få använda TIF:s kartområde vid Österås som intern klubbkarta.
- Göingekretsen hade haft ett par sammanträden under våren.
- Hässleholms Fritid uppvaktades angående Tennisbanan.
- Man undersökte möjligheten att starta barngymnastik.
- Inför Natt-DM ville man rita en karta över Hovdala-Brönnestad men P 2 sade nej. SKOF:s markansvarige Ingemar Johansson skulle driva ärendet vidare.
- En jubileumsfest planerades i Tallbacken Vinslöv.
- Ett klubbmärke skulle tas fram till klubbtältet.
- Funktionärer till 1990 års tävling utsågs- Lars L skulle bli tävlingsledare, Alte C banläggare och Bengt A biträdande banläggare.
- Funktionärer för Tormestorpsloppet utsågs. Bengt A blev ansvarig.
- Planeringsarbetet av tennisbanan fortsatte – alla tillstånd var klara.
- Pappersinsamlingen skulle påbörjas. En släpvagn erfordrades – Lars L skulle undersöka.



*Leif Claesson belönades med Softs högsta utmärkelse – förtjänstmedaljen i guld – Vid förbundsmötet på Bosön. SOFTs ordförande Åke Jacobsson överräcker guldmedaljen till Leif.*



Orienteraren måste själv ställa i ordning sin idrottsplats. Förutom att bygga upp mål, startplatser, duschar o s v måste de också lägga banor och hänga ut kontroller. Att vara banläggare är ett tufft jobb. Det är många önskemål och krav som skall tillgodoses. För att redan från början skapa förståelse för detta tog Lars Hogedal fram ett material till en studiecirkel som i första hand riktade sig till ungdomar.