

## Tormestorps IF 1980

Verksamhetsberättelser samt protokoll från årsmötet och kvartalsmöten finns i arkivet.

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Jan Sjören  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Bordtennis  
Ungdom och motion  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

177 st

### Antal möten

Årsmöte och fyra kvartalsmöten

### Ekonomi

### Lokaler

Lörupsstugan hade underhållits men den hade använts i mycket liten utsträckning.

Under Lars Lindborgs ledning hade elljuslingen iordningställt. Man hade lagt ner minst 1000 timmars arbete på pappersexercis, projektering, rójning, flisning, uppsättning av stolpar och elljuskablar. För intjänade pengar hade man köpt en snöskoter och spårkälke.

#### Utdrag från arkiverade handlingar

1978 skrev Lars Lindborg till Fritidsnämnden och beskrev föreningens situation med Lörupsstugan alltför långt bort från Tormestorp. Han vädjade om hjälp med lämplig lokal/stuga/tomt som låg mera centralt. Dessutom ville han att man planerade ett motionsspår i anslutning till en sådan lokal.

Fritidsnämnden svarade att man just då inte hade något som passade men att man skulle beakta föreningens önskemål i framtiden.

Våren 1979 skickade föreningen ett förslag på motionsspår till Fritidsnämnden. Den föreslagna sträckningen gör en utbuktning mot Tormesgården men går i övrigt ungefär som den senare byggdes. Fritidsnämnden behandlade ärendet på ett positivt sätt och beslut om bygglov för slingan med den sträckning den nu har fattades av Byggnadsnämnden redan hösten 79.

Fritidsnämnden gjorde upphandling av belysningsanläggning och TIF lämnade ett anbud på arbetet. Tre anbud hade lämnats in, bl a från HOK. TIF:s anbud ansågs mest fördelaktigt och i oktober 1980 fattade Fritidsnämnden beslut om detta.

Arbetet skulle vara klart före årets utgång och kontrakt upprättades. Fritidsnämndens kontaktperson var Calle Friberg.

Redan första vintern raserades delar av slingan av en storm.

Reparationsarbetet utfördes av TIF mot ersättning.

Senare tecknades ett skötselavtal mellan TIF och Fritidsnämnden.

I en arkivpärm finns alla handlingar samlade.

*Föreningsmedlemmarna i  
arbete med elljuslingen*



### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen berättade om en elitorienteringstävling, en ungdomstävling, tre klubbmästerskap för andra klubbar samt deltagande i "Från kust till kust".

Nyårsorienteringen hade genomförts med Alte som ansvarig, precis som vanligt.

Valborgsmässöfirandet skedde vid Lörupsstugan som traditionen bjuder. Dessutom genomfördes höstfest och julfest.

En ny karta hade färdigställts – Brönnestad SV.

Orienteringssektionen inledde med att berätta om den 32-a nyårsorienteringen som hade 132 deltagare. Under våren var det många "snötävlingar" bl a på Andrarums tävling i Brösarp den 19 april då det var full snöstorm.

Vid 5-dagars i Uppland hade Hans-Olof Åkesson tagit en etappseger i C-klassen.

Föreningen deltog tillsammans med OK Torfinns andralag i "Från kust till kust".

Vid premiärtävlingen med elitstest på den nya kartan hade man 1700 deltagare (rekord för föreningens arrangemang). Kjell Dahlman hade lagt ner ett gediget arbete som banläggare.



*Målbild från tävlingen i Horröd*

Vid Fyrklubbs kom föreningens lag på femte plats i gruppen och fick stanna kvar i samma grupp. Sektionen uppmärksammade OK Klippans arrangemang. Åska och regn fick hela tävlingsområdet att svämma över.

59 orienterare hade representerat vid 42 tävlingar och gjort totalt 677 starter. Av dessa var 224 av ungdomar under 18 år.

Man redovisade 15 förstaplaceringar, 15 andraplaceringar och 19 tredjeplaceringar.

Skidsektionen redovisade ett år med bra förutsättningar för skidåkning. Föreningen arrangerade själv två tävlingar, DM på 15 km i Koarp och Tormestorpsloppet.

Eva Nilsson vann D 21-klassen vid DM på 10 km där Karin Persson blev etta i motionsklassen.

Tommy Karlsson vann H 17-klassen vid Tormestorpsloppet och han blev tvåa i H 19 vid Kiempeloppet den 16 febr.

Man betonade att den nya elljusslingan utnyttjats då man anlagt tre skidspår på 2,5 , 5 och 10 km.



*Eva Nilsson blev DM-mästare på 10 km*

Bordtennissektionen hade tränat två gånger i veckan i skolan med ett stort antal ungdomar.

Klubbmästerskap hade genomförts i en av tre grupper. Det blev inget deltagande det här året i Hässleholmskorpen.

Ungdoms- och motionssektionen berättade om motionsbingo på Klintenrundan och på en ny bansträckning längs elljusslingan. Jörgen Tidevik var huvudansvarig.

Man hade också haft en nybörjarkurs i orientering samt träningsorienteringar. Man beklagade sig över den dåliga uppslutningen och efterlyste nya grepp. "Gå-lunka-löp" hade inte heller slagit så väl ut.

Ur mötesprotokollen hämtas följande:

- Skoterköpet fastställdes
- Gymnastikmateriel till barngruppen skulle ordnas genom lån och eventuellt inköp.
- Funktionärer till skidtävlingarna 1981 hade utsetts
- Man hade diskuterat höjd medlemsavgift från 1981
- Arbetsplaner för sektionerna 1981 fastställdes vid årsmötet
- Medlemsavgiften blev oförändrad
- Tävlingsledare (Kjell Johansson) och banläggare (Gustav Fredriksson) utsågs för orienteringstävlingen 1981
- Man skulle söka två skidarrangemang för 1982 – en DM-tävling och Tormestorpsloppet.
- Valborgsmässofirandet skulle ske på sedvanligt sätt.
- Peo Bengtsson och världsmästarinnan Liisa Veijalainen visade film och Liisa presenterade sitt träningsprogram vid årsmötet.



*Föreningen startade  
upp en  
nybörjarkurs.  
Ett femtontal  
ungdomar visade ett  
stort intresse*



*Världsmästarinnan Liisa Veijalainen var  
populär gäst på årsmötet*



*Föreningen köpte en snöskoter.  
Bilden visar Knut Johansson i  
spårningstagen.*



O-ringens 5-dagarsorientering hade fram till nu haft en tävlingsledare ur O-ringens, som var elitorienterarnas intresseorganisation. Tävlingen hade blivit så stor och så viktig att SOFT tog över huvudmannskapet för tävlingen. O-ringens hade dokumenterat arrangemangen och förberedelsearbetet under alla år och de var inte beredda att släppa ifrån sig något material som skulle kunna underlätta för framtida arrangörer. SOFT gav Tekniska Kommittén uppdraget att ta fram arrangörsanvisningar. Leif Claesson och K-B Gawelin producerade under en intensiv arbetsperiod 16 stycken häften för olika ansvarsområden. Häftena reviderades 1981 och 1986. Här ställdes KRAV som intresserade arrangörer skulle garantera att de kunde uppfylla. Här fanns dessutom många erfarenheter och tips från tidigare arrangörer.



Det fikonspråk som hade utvecklats inom orienteringssporten hade vissa lokala variationer. För att renodla språket fastställdes ett antal begrepp. Innebörden förklarades dessutom i häftet Orienteringsbegrepp. Leif var författare och för teckningarna svarade Ingela och Per.



Svensk orienterings målsättning för 80-talet hade förberetts i form av riksomfattande studiecirkel i klubbarna. Idéskriften presenterar övergripande mål för förbundets olika verksamhetsområden.

*Tormestorpsföräldrarna hjälpte till med att iordningsställa en lekplats vid skolan*



## Tormestorps IF 1981

Verksamhetsberättelser samt protokoll från årsmötet och kvartalsmöten finns i arkivet.

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Jan Sjören  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Bordtennis  
Ungdom  
Motion  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

174 st

### Antal möten

Årsmöte och fyra kvartalsmöten

### Ekonomi

Årets omsättning balanserades på 95 000 kronor. Kapitalbehållningen vid årets slut var 45 000 kronor. Inkomsterna hade i första hand kommit från arbetet med motionsslingan (Hässleholms kommun 32 000 kr) samt egna tävlingar (56 000 kronor).

### Lokaler

Lörupsstugan som använts mycket sporadiskt.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen berättade att föreningen under året arrangerat en elitävling i orientering, en ungdomsorientering, DM 30 km på skidor samt att man deltagit i "Från kust till kust". Nyårsorienteringen hade arrangerats för 33 året i följd.

Den nyanlagda motionsslingan hade utnyttjats flitigt och underhållits. Höststormarna hade gått hårt åt slingan men en underhållspatrull satte den snabbt i skick igen.

Föreningens snöskoter och spårmaskin hade använts flitigt.

Orienteringssektionen hade inlett året som vanligt med nyårsorienteringen där det blivit nytt deltagarerekord med drygt 200 starter.

Vårsäsongen inleddes med "snötävlingar" och någon inställd tävling.

Leif Claesson tog DM-titeln i klass H 43 vid lång-DM.

Under sommaren anordnades SOL-skola med Anna Jonasson och Åsa Christensson som ledare.

Man deltog i "Från kust till kust" med ett lag tillsammans med OK Tuvan.

Den egna tävlingen hade haft samling i Horröd på Gustav Fredrikssons marker. Alte var banläggare och Lars tävlingsledare, speaker mm.



Alte Christoffersson har sin dagliga gärning i Älmhult men hade uppdraget att hålla i trådarna då hans gamla förening Tormestorp IF presenterade en fin tävling på söndagen vid Brönnestad söder om Hässleholm inför 1 400 deltagare.

*Tidningsurklipp från  
Norra Skåne*

Knut Johansson hade varit banläggare vid en deltävling i ungdomscupen i Möllerödsträngen.

Tävlingsstatistiken visade att 58 orienterare representerat vid 49 tävlingar och gjort 655 starter. Av dessa hade 201 gjorts av ungdomar 18 år och yngre.

Man redovisade 16 förstaplatser, 20 andraplatser och 35 tredjeplatser under året.

Skidsektionen berättade att många skidtävlingar fått ställas in eller skjutas på framtiden bl a Tormestorpsloppet.

Tormestorps IF hade arrangerat 30 km på FK Åsens spår i Tollarp.

10 skidåkare hade gjort 17 starter under året. Helena Andersson hade fått en andraplacing i flickklassen, Fredrik Andersson en femteplacing i pojkklassen och Roger Larsson en sjätteplacing i klass H 43.

Bordtennissektionen hade bedrivit sin verksamhet i skolan två gånger i veckan. Ett stort antal ungdomar hade deltagit med stor entusiasm.

Klubbmästerskap hade genomförts i två klasser.

Ungdomssektionen hade bedrivit orienteringsträning som nybörjar- och fortsättningskurs under våren. Avslutning skedde med bl a korvgrillning i Lörupsstugan.

Under hösten hade man börjat med orientering men fått flytta inomhus på grund av mörkret och började i stället med gymnastik i skolan.

I protokollen kan man utläsa att föreningen anmält folk till en skallgångstyrka som Hässleholmspolisen skulle kunna utnyttja vid behov.



Inbjudan till en orienteringstävling skall enligt tävlingsreglerna innehålla en terrängbeskrivning, en "konsumentupplysning" över hur terrängen ser ut där tävlingen skall gå. För att undvika att arrangörerna skönmålar sin terräng gav SOFTs tekniska kommitté ut häftet terrängbeskrivningar. Den samkörda trion Claesson, Gawelin och Ottosson svarade för text och ideér.



SOFT gav ut anvisningar för undervisning och banläggning för ungdomar. För första gången beskrevs nivåmetoden, en utbildningsmetod där man skulle lära ut orienteringstekniken steg för steg, och anpassa banläggningen för de olika tävlingsklasserna till utbildningsnivåerna.



Orienteringen började bli internationell bl a genom Peo Bengtssons missionärsinsatser. Den svenska banläggARBOKEN översattes till engelska. Norrmännen kom med en egen bok som bl a innehöll gamla skämt.



Den klassiske o-vitsen fra tidligere tider.



Handboken Mark och Vilt skrevs av K-B Gawelin. I häftet ges råd och anvisningar till arrangörerna av orienteringstävlingar för att minska störningar på växt och djurliv. En bildserie kom året efter. Gustav Fredriksson ingick i en referensgrupp.



Skånes OF:s Motionskommitté gav ut stencilhäftet Direktklasser. Till häftet hörde en stordiaserie. Tormestorps IF hade redan från början gått i bräsch för hur man på ett smidigt och enhetligt sätt skulle arrangera direktklasserna. Ingela satt med i Skof:s motionskommitté och detta har satt sina spår i anvisningarna. Möllerödskartan används i exempen.



*Under sommaren anordnades SOL-skola med Åsa Christensson och Anna Jonasson som ledare.*

## Tormestorps IF 1982

Verksamhetsberättelser samt protokoll från årsmötet och två kvartalsmöten finns i arkivet.

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Jan Sjören  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Bordtennis  
Ungdom  
Motion  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

171 st

### Antal möten

Årsmöte och två kvartalsmöten

### Ekonomi

Årets omsättning balanserades på 82 000 kronor. Vid årets slut fanns ett kapital på 56 000 kronor.

### Lokaler

Lörupsstugan som inte utnyttjats speciellt mycket.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen berättade att föreningen arrangerat en nationell orienteringstävling, ungdomscupen i orientering, GM på skidor, Tormestorpsloppet samt ett antal mindre aktiviteter. Nyårsorienteringen hade genomförts för 34:e gången med Alte som huvudman.



*Alte vid första kontrollen på Nyårsorienteringen. Emma och Paul Tidevik var årets yngsta deltagare.*



Valborgsmässöfirandet hade skett i Lörup.

Motionsslingan hade varit flitigt använd både sommar och vinter.

Delar av kartan över Göingeåsen hade reviderats och dessutom hade en skolkarta tagits fram.

Orienteringssektionen tog i sin verksamhetsberättelse upp Nyårsorienteringen som genomförts under bistra väderleksförhållanden i djup snö. Trots detta kom närmare 100 deltagare till start.

Från vartävlingarna nämndes speciellt OK Tuvans nattävling Skärtorsdagen som genomförts i full snöstorm med orkan och kyla.

SOL-skola hade genomförts under sommaren med Eva och Lars Persson som ledare.

Den egna tävlingen hade genomförts med samling i Maglehult med Kjell Johansson som tävlingsledare och Gustav Fredriksson som banläggare.

Alte hade varit banläggare i ungdomscupen som gick på Möllerödskartan

Ett par propagandaarrangemang hade genomförts på uppdrag av Skånes OF i syfte att bredda sporten – här efterlyste sektionen bättre intresse från grannklubbarnas sida.

I statistiken kan utläsas att 57 orienterare gjort 564 starter av vilka ungdomar under 18 år svarat för 158. Detta innebar en halvering från rekordåret 1978.

Det blev 8 förstaplaceringar, 17 andra- och 14 tredjeplaceringar för föreningen under året.





*Tävlingsledaren Kjell Johansson och Leif Jönsson övervakar kartinsamlingen vid årets tävling.*

Skidsektionen hade haft ett gynnsamt år och klubben hade varit representerad vid 13 tävlingar varav man själv svarat för två.

Föreningen hade arrangerat GM och fått en segrare i klassen H 9-10 genom Stefan Jönsson. Lars Lindborg blev fyra i H 21, Bengt Sjöholm trea i H 35 och Roger Larsson trea i H 43.

Tormestorpsloppet hade genomförts efter visst besvär med stormfälla och upplögade vägar, men man fick ett nytt deltagarrekord med 324 starter och tävlingen blev uppmärksammas av TV i Sydnytt.

Klubben hade varit representerad i samtliga DM-tävlingar. Bäst hade det gått det för trion Bengt Sjöholm, Roger Larsson och Bengt Andersson i stafetten som arrangerades av Härlöv. De hade kommit på andra plats i klass H 35.

Klubben hade svarat för spårning av elljusslingorna i Tormestorp, Vinslöv och Sösdala.

Bordtennissektionen hade dragit ner på träningsverksamheten till en gång i veckan på grund av ledarbrist.

Motionssektionen hade genomfört både Bingo och Skoj på Hoj, en motionsorientering på cykel där deltagarna skulle leta upp kontroller i anslutning till vägar. Uppskattningen hos Tormestorpsborna var stor och hela 178 startpaket såldes.

Även Bingopromenaderna var uppskattade och här såldes 5 870 brickor under året.



*Skoj på Hoj arrangerades för första gången. Ingrid Andersson skickar iväg Siv Persson på en cykeltur på Göingeåsen.*

Ungdomssektionen berättade om orienteringsträning under våren som avslutats med grillfest i Lörupsstugan. Under 9 sammankomster hade man 41 ungdomar.

Under hösten hade det först blivit orientering under den ljusare årstiden och därefter gymnastik. Höstträningarna avslutades med en julfest.

Under hösten deltog sammanlagt 38 ungdomar.

17 ungdomar hade representerat föreningen vid Ungdomscuptävlingarna som arrangerats av OK Tuvan, Tormestorps IF och OK Tyringe.



Ett trettiotal ungdomar i Tormestorp tränar orientering i Tormestorps IF:s regi. Främre raden från vänster: Helena Nilsson, Ulrika Nilsson, Mathias Gertell, Ulf Nilsson och Eva-Lotta Jönsson. I mittraden från vänster: Åsa Ruhr, Christine Gertell, Jessica Davidsson, Fredrik Andersson och Stefan Jönsson. Bakre raden från vänster: ungdomsledarna Göran Jönsson, Birger Månsson och Lars Persson.

*Ungdomsverksamheten inom Tormestorps IF hade börjat ta fart igen..*

*Dennis Neuman och Fredrik Andersson var framgångsrika vid orienteringscupens avslutande tävling.*



I protokollen kan man läsa att föreningen åtagit sig ansvaret för flagghisningen på Klinten mot en mindre ersättning från Hässleholms kommun.

Flitpriserna för de äldre slopades till förmån för de yngre.

Ansvariga funktionärer för de olika aktiviteterna under nästa år utsågs.

Vid årsmötet klubbades en ganska omfattande verksamhetsplan.



Som ett komplement till de större orienteringsarrangemangen ville SOFT att klubbarna skulle arrangera närtävlingar, gärna under kvällstid. Leif och Ingela Claesson svarade för text och idé till häftet

Mullsjö folkhögskola införde 1982 en särskild orienteringsprofil i sin fritidsledarutbildning. Ingela Claesson var en av eleverna

## Tormestorps IF 1983

Verksamhetsberättelser samt protokoll från årsmötet och kvartalsmöten finns i arkivet

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Sekr. Jan Sjören  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Bordtennis  
Ungdom  
Motion  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

166 st

### Ekonomi

Omsättningen balanserades på 102 000 kronor. Kapitalkontot var vid årets början 56 000 kr och vid årets slut 29 000 kronor. Minskningen berodde i första hand på en stor kartkostnad (34 000 kr). Man hade dock fordringar på sammanlagt 24 000 kronor för kartbidrag och förskottade anmälningsavgifter som deltagarna ska betala själva.

### Antal möten

Årsmöte och två kvartalsmöten

### Lokaler

Lörupsstugan som i likhet med tidigare år sällan använts.

### Verksamhet enligt verksamhetsberättelser och protokoll

Styrelsen berättade att man arrangerat DM i orientering, en serietävling för ungdomar, träningstävlingar samt ett antal motionsaktiviteter. Dessutom hade nyårsorienteringen genomförts för 35:e gången. Valborgsmässofirandet hade som tidigare skett vid Lörupsstugan. En årsfest hade också genomförts. Motionsslingan hade använts flitigt. En omfattande kartrevidering hade genomförts under året. Den nya kartan kallades Påbrobladet.

Orienteringssektionen hade traditionellt börjat med nyårsorienteringen. Alte kunde räkna in 241 deltagare – nytt rekord – mycket tack vare bra väder.



*Alte var inte riktigt förberedd på det stora antalet deltagare och blev svett i pälsen*

**Rekorddeltagande i Tormestorp  
240 sprang 35:e nyårsorienteringen**

Vårsåsongen hade genomförts under bra väderförhållande.

Man hade haft ett lag på sjuannakavlen tillsammans med OK Tuvan dock utan någon framskjuten placering.

Under sommaren hade föreningen jobbat på DM-tävlingen som skulle genomföras i Påbro på en nyreviderad karta (Björn Persson).

Alte hade varit i Finland på Veteran-VM.

Föreningen hade 29 deltagare vid 5-dagars i Anderstorp.

Dagen före det egna arrangemanget gick fyrklubbs i Eslöv. Det blev seger i den lägsta gruppen. I strålände väder genomfördes DM-tävlingen. Föreningen fick mycket beröm för sitt arrangemang. Gunnar Persson hade varit banläggare vid en deltävling i ungdomscupen. Tormestorps skola var samlingsplats.

Vid årets sista orienteringstävling, Göingemästerskapet, blev Leif åter mästare, nu i sin nya klass H 50. Man noterade ett ökat deltagande vid årets tävlingar men beklagade att elitlöpare helt saknades. 52 orienterare hade representerat vid 56 tävlingar och gjort 682 starter. Ungdomar under 18 år hade svarat för 169.

Man redovisade 17 första-, 12 andra- och 18 tredjeplaceringar.



*Avslutning i Solskolan.  
Helena Andersson och  
Annica Östersgård hade  
varit ledare*

Ungdomssektionen hade haft ungefär samma verksamhet som året innan. Träningsorienteringar under våren hade avslutats med en grillfest vid klubbstugan. Ett nytt inslag hade Göingekretsens läger i Barnens By utgjort.

Under hösten hade man börjat med orienteringsträning, men flyttat inomhus till gymnastikträning när mörkret sade ifrån. Höstsäsongen avslutades med en julfest.

Skidsektionen berättade om ett år med dålig snötillgång. Tormestorpsloppet fick ställas in. DM-tävlingarna hade genomförts och föreningen hade varit representerad vid samtliga. Bäst resultat nådde Bengt Sjöholm som blev trea på 30 km. I stafetten blev H 35-laget tvåa genom Bengt Andersson, Roger Larsson och Bengt Sjöholm.

Klubben hade ett antal åkare med på Vasaloppet.

Spårning hade skett som tidigare på elljusslingorna i Vinslöv, Sösdala och Tormestorp.

Motionssektionen hade genomfört Skoj på Hoj med något färre deltagare än föregående år. Man trodde det berodde på att vägarna var uppkörda vid en rallytävling som genomförts strax innan.

Motionsbingot hade gått bra med över 3000 sålda brickor.



*Motionssektionen var aktiv  
under året*

*Skoj på hoj:  
Besvärlig Göingeås  
med dåliga cykelvägar*



BanläggARBOKEN 83 tog upp samarbetet med markägare och jägare som en viktig punkt. Här redogjorde man också tydligt för vilka svårigheter som fick ingå och som inte fick ingå på banor i tävlingsklasser för N-(nybörjare), C-, och B-klasser. Tormestorps kartor användes vid flera av banexemplen. Författare var Claesson, Gawelin och Ottosson.



Orienteringen började bli internationell bl a genom Peo Bengtssons orienteringsresor. Norska Orienteringsförbundet gav ut boken kontinental orientering, där orienteringstekniken på kontinentala kartor och terrängtyper beskrevs



Häftet kontrollbeskrivningar med symboler kom i ett nytryck.



*Gustav Fredriksson, före detta Tormestorpsorienterare, blev länsjägmästare i Bleking. I en tidningsartikel betonar han att Alte Christoffersson "lurade" honom med på den första orienteringen och att han fick mycket stöd under sina första orienteringsår av Alte.*

## Tormestorps IF 1984

Verksamhetsberättelser samt protokoll från genomförda möten finns i arkivet

### Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson  
V. ordf. Åke Johansson  
Skr. Jan Sjören  
Kassör Alte Christoffersson  
V. sekr. Knut Johansson

### Sektioner

Orientering  
Skidor  
Ungdom  
Motion  
Bordtennis  
Fest  
Ekonomi

### Antal medlemmar

164 st

### Ekonomi

Årets omsättning låg på 80 000 kronor.  
Kapitalbehållningen vid årets början var 29 000 kr och vid årets slut 57 000 kr.  
Man hade dessutom en fordran på 2 000 kr (ej betalda anmälningsavgifter)

### Antal möten

Årsmöte, kvartalsmöte och styrelsemöte

### Lokaler

Lörupsstugan – kontraktet var uppsagt från den 30 sept 1985. Stugan skulle rivas för att ge plats åt övningsområde.

Arbete pågick för att skaffa en ny lokal i Tormestorp.

#### Utdrag från arkiverade handlingar

1984 blev TIF:s arrendekontrakt med P 2 uppsagt och föreningens klubbstuga skulle vara riven och borta hösten 1985. Föreningen tillskrev Fritidsnämnden och vädjade om hjälp.

Fritidsnämnden var positiv men begärde in ett förslag på lösning.

TIF bildade en kommitté som vid kontakter med kommunala myndigheter kom fram till att området vid Högaberg, där Skytteklubbens luftgevärshall redan fanns, var lämpligt.

Genom Fritidsnämnden fick man tips om en barack i Ottarp som skulle vara borta senast 85-04-30. Föreningen åtog sig att utföra arbetet och fick på så sätt en stomme till ett klubbhus.

I mars skickades en skrivelse till kommunen med begäran om ekonomisk hjälp.

Ett intensivt arbetet påbörjades där pengar och material "hittades" på diverse logiska och ologiska ställen.

Storartade insatser gjordes av föreningsmedlemmarna.

I en arkivpärm finns alla handlingar samlade.



*En barack i  
Ottarp revs och  
fick bli stomme  
till föreningens  
klubbhus*



### Verksamhet enligt verksamhetsberättelser och protokoll

Styrelsen redovisade årets arrangemang, en nationell orienteringstävling, KM i nattorientering för Hästveda, Härlöv och Tuvan, eget KM i orientering, Tormestorpsloppet på skidor, Solskola, Skoj på Hoj och Motionsbingo.

Vidare hade Nyårsorienteringen genomförts för 36:e året i följd .

Valborgsmässofirandet hade skett vid Lörupsstugan. En årsfest hade också genomförts – vid båda dessa arrangemang hade festkommittén haft ansvaret.

Man nämnde även motions slingan som använts flitigt sommar såväl som vinter.

## Solskolestart i Tormestorp



*Helena Andersson och Christine Gertell  
hade varit ledare för årets Solskola*

**Orienteringssektionen berättade om nyårsorienteringen som inleddes i regn och orkanvindar som blåste sönder flaggan på skolans flaggstång. 150 deltagare hade trots detta infunnit sig till Altes skötebarn.**



*Fyrklubbs på Österlen den 25  
aug 1984. Alte  
Christoffersson belönades för  
sin 50:de start i tävlingen  
iförd de "obligatoriska" vita  
byxorna och trätöflor.*

**Från årets tävlingar nämndes inga resultat bortsett från att Leif vunnit DM i H 50.**

**Vid OK Tuvans arrangemang sattes ett nytt deltagarrekord med 43 anmälda.**

**Det egna arrangemanget genomfördes i busväder men klarades trots detta på ett strålande sätt.**

**Man beklagade bristen på seniorer av "verklig klass" och önskade fler ledare till ungdomssidan.**

**63 orienterare hade representerat vid 61 tävlingar och gjort 726 starter ( flest hade Alte precis som flera år tidigare nu med 52 tävlingar). 20 ungdomar under 18 år gjorde 274 starter.**

**Under året hade det blivit 17 första-, 29 andra- och 29 tredjeplaceringar.**

**Skidsektionen berättade om ojämn snötillgång i Skåne. Alla de individuella DM-tävlingarna genomfördes i Koarp på Hallandsåsen och föreningen hade varit representerad vid samtliga. Bengt Sjöholm blev fyra i H 35 på 15 km.**

**DM-stafetten gick i Boalt och här kom H 35-laget på tredje plats.**

**Tormestorpsloppet kunde genomföras med 160 anmälda deltagare.**

**Föreningen hade svarat för spårning i Tormestorp och Sösdala.**

**Motionssektionen hade sålt 2763 brickor vid motionsbingot, något sämre än föregående år.**

**Skoj på Hoj gick på en ny runda, som blev mycket uppskattad. Banan gick över Hovdala-Brönnestad-Norra Mellby och Sandåkra. 95 startpaket såldes.**



- ① HOVDALA SLOTT. Godset omtalas redan på 1100-talet. Borgen uppfördes på 1300-talet. 1638 utsattes Hovdala för beläring av snapphanar och danskar, varvid borgen brändes. Tornet klarade sig emellertid, och är i dag en sevärdhet. Hovdala ägs i dag av staten och fälten runt om är övningsområde för P2.
- ② KLOCKSTAPELN VID BRÖNNESTADS KYRKA. Mariakyrkan i Brönnestad är troligen från 1100-talets senare del. De vackra målningarna som knäckades fram i början av 1980-talet är verkligen sevärd. Klockhuset är från dansktiden, troligen 1395, då den äldsta kända klockan hängdes upp.
- ③ VÅGPORTEN under stambanan vid f. d. Vollsjo Toffelfabrik, numera El-KM.
- ④ TORMESTORPS GAMLA SKOLA, eller som den kallades, Espetskolan, är byggd 1865 och var i bruk till 1957, då en ny skola byggdes i Tormestorp.

*En del av kontrollerna vid "Skøj på høj" fotograferades och förklarades. "Tryckfelsnisse" skrev dock fel årtal för Hovdalas beläring. 1678 skall det vara*

Ungdomssektionen berättade om gymnastik, orienteringsträning, läger i Barnens By och en våravslutning med korvgrillning i Lörup. Under våren deltog 30 ungdomar.

Under hösten blev det orienteringsträning, deltagande i tre ungdomscuptävlingar ( 18 deltagare) och gymnastik.



*Orienteringsavslutning i Lörup med korvgrillning . Ungdomsledarna i föreningen Birger Månsson, Christine Gertell och Britta Åkerblom-Nilsson hade hjälpts åt med vårens träningar*

Bordtennissektionen hade inte lämnat någon verksamhetsrapport.

I protokollen hittar man bl a följande:

- Att fädriften mellan Sandbacksvägen och Högabergsvägen skulle iordningställas av kommunen. Föreningen uppvaktade med krav på belysning.
- Lars jobbade med försäljning av Lörupsstugan och med olika alternativ för en ny stuga i samhället.
- Utformningen av en ny tävlingsdress och träningsoverall pågick. Man undersökte möjligheten till reklam.
- Aktiviteter för ungdomarna under sportlovsveckan diskuterades.
- Inköp av standar som skulle användas vid uppvaktningar.
- Revidering av kartan över N delen av Göingåsen skulle påbörjas. Anbud från två kartritare skulle tas in.
- Uppsägningen av Lörupsstugan. Vid skriftväxling med Fritidsnämnden ville dessa att förening själv skulle arbeta på att finna lämplig lokal i Tormestorp och hålla kontakten med nämnden.



*Paul Tidevik trotsade regn och blåst när han deltog i nyårstävlingen*





Ingela Claesson gick orienteringsförbundets fritidsledarutbildning i Mullsjö och skrev tillsammans med Lars Greilert häftet Idépärm för OL-klubbar. SOFT tryckte häftet i en stencilutgåva

1984 bestämdes att alla åldersgrupper från 35 år skulle omfatta 5 år. Någon övre gräns för 5-årsgrupperna behövdes inte – gubbar och gummor slutade automatiskt av hälsoskäl.



Handboken Mark och vilt, skriven av K-B Gawelin, ersatte tidigare anvisningar till orienteringsarrangörer i mark- och viltfrågor. Handboken sammanfattar erfarenheterna från Naturvårdsverkets viltforskningsprojekt vid Grimsö. Även de erfarenheter som orienteringsarrangörer skaffat sig genom åren hade arbetats in. Här finns detaljerade förslag till åtgärder som ska bidra till att minska störningar på växt- och djurliv vid orienteringsarrangemang.