

Tormestorps IF 1975

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, skidor, bordtennis och ungdom finns i arkivet. Protokoll från genomförda sammanträden finns i arkivet.

Styrelse

Ordf. Leif Claesson
V. ordf. Åke Johansson
Skr. Jan Sjören
Kassör Alte Christoffersson
V. sekr. Ove Olsson

Sektioner

Orientering
Skidor
Bordtennis
Ungdom

Festkommitté
Ekonomisektion

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
161			

Ekonomi

Bedömdes vid årsmötet som god.

Utgifts och inkomststaten för 1976 balanserades på 38 727 kronor. De stora utgifterna bedömdes arrangemangskontot svara för med c:a 25 000 kronor. Här ingick utgifter för tävling, karta, fester, och träningskläder. Orienteringssektionen skulle få c:a 7000 kronor. På inkomstsidan dominerade i första hand arrangemangskontot med c:a 31 000 kronor. Hit räknades kartbidrag, kartförsäljning, beräknad vinst på tävlingen samt försäljning av tävlingskläder.

Antal möten

Årsmöte och två kvartalsmöten

Lokaler

Lörupsstugan – som inte används speciellt mycket

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Enligt styrelseberättelsen genomfördes nyårsorienteringen med rekordstort deltagarantal och med Alte vid rodret.

Stortävling i orientering arrangerades vid Ignaberga.

Träningsorienteringarna hade i stor utsträckning haft föreningens ungdomar som banläggare.

Festkommittén hade arrangerat årsfesten samt valborgsmässofirandet i Lörup.

Ilasjöbladet och Tormestorpsbladet hade reviderats under året.

Orienteringssektionen berättade om nyårsorienteringen för 27 året i obruten följd (Altes formulering).

Det var deltagarrekord med 120 startande från Skåne och Småland.

Ett antal träningsorienteringar hade avverkats på barmark, men påskafton när OK Skanne skulle arrangera nationell tävling i Åstorp fick orienterarna vända och åka hem igen eftersom snöfallet gjorde det omöjligt att komma fram till tävlingsplatsen.



*Årets första segrar
tog Leif på Åsens
nattorientering och
Ingela på Tyringes
tävling*

Anders P hade varit uttagen till landskapsmatchen mot Blekinge.

Lars L och Kjell J ledde en nybörjarkurs i orientering.

Anders P hade imponerat med en otrolig jämnhet vid både O-ringens tävlingar och vid ett 5-dagarsarrangemang i Schweiz.

TIF:s egen tävling inledde höstsäsongen. Björn Palm hade reviderat kartan, Leif var tävlingsledare, Ingela, Per och Anders svarade för ungdomsbanorna och Alte för de övriga. Tävlingen gick i en fruktansvärd värme. Inga större malörer rapporterades men en startklocka fick värmeslag (se nedan). Under hösten debuterade många både ungdomar och äldre med växlande framgångar.

Anders hade varit med vid URM i Dalarna. Ingela, Leif och Anders blev uttagna till SSM där Anders skrällde genom att vinna.

Ungdomarna propsade på att träningsorienteringarna skulle fortsätta året ut – första gången på 39 år. 62 orienterare deltog vid 67 tävlingar och gjorde 691 starter varav 338 av ungdomar under 18 år. Man redovisar 21 första-, 29 andra- och 35 tredjeplaceringar under året.

Bordtennissektionen berättade om ett minskat intresse bland de äldre. Tillslutningen bland de yngre var så mycket större. Två kvällar i veckan tränade man under ledning av Jan Sjören och Lars Ståhl. Klubbmästerskapet hade genomförts i tre grupper.

Skidsektionen redovisade ingen snö och ingen tävling i Skåne. Däremot upprepades den tidigare kritiserade bussresan till Norge där DM på 15 km genomfördes. Dan Glans hade åkt med och tog DM-titeln trots en bruten stav.

Man kan spåra en viss ironi när sektionen antyder att även Tormestorpsloppet i framtiden skulle kunna arrangeras i Holmenkollen.



Hemkommen från Sylvesterloppet i Brasilien segrade Dan Glans på 15 km i Holmenkollen trots att han genomförde halva loppet med bara en stav.



Pappa Kay som följt med som vallningsexpert åkte själv en bana, men fick problem med en icke svenskspråkig norsk byracka.

Dan berättade om fadern Kajs Holmenkollenutflykt.

Nyss hemkommen från Sylvesterloppet följde Dan med på Skånes Skidförbunds utflykt till Holmenkollen där Skånes DM på 15 km skulle genomföras. Jag var vältränad, berättade Dan, och vann överlägset trots att jag åkte halva banan med bara en stav. Far hade följt med som vallningsexpert och passade på att själv åka en bana. När han i full fart kom i en utförsbacke i den kuperade terrängen stod en norsk byracka mitt i spåret. Far vrålade "UR SPÅR" – han kom inte på någon bättre lösning i hastigheten. Budskapet nådde inte fram. Hunden stod kvar i spåret och glodde dumt. Kanske begrep den inte skånska? För att undvika en frontalkollision försökte far åka runt vilket resulterade i en hiskelig vurpa in i snårskogen. Mörbultad men någorlunda helskinnad kom han på benen, men glasögonen som han var helt beroende av hade blivit helt massakrerade. Glasen var hela men resten sönderbrutet på ett flertal ställen. Hunden hade försvunnit. Vid målet fanns ingen tid över för någon omfattande reparation eftersom bussen skulle gå hem. I bussen tejpede vi ihop glasögonen så gott vi förmådde med sporttejp och vi fick tejpa fast dem på huvudet. Han såg ut som en mumie. När vi kom hem fick mor nästan slag. "Men lille Kaj vad har du gjort" ojade hon sig, innan vi fick förklarat hur det låg till.

Ungdomssektionen genomförde sin verksamhet som tidigare år med fritidsgrupper i gymnastik i Tormestorps skola. Antalet grupper hade varit fem och deltagarantalet hade ökat under året.

Ur protokollen kan man bland annat läsa följande:

Man skulle ha fyra direktbanor vid orienteringstävlingen och Herbert Lindgren skulle ta fram en folder som skulle bifogas inbjudan. Han skulle dessutom ansvara för verksamheten tävlingsdagen.

Man skulle begära kostnadsfri hjälp med vissa funktioner från Hässleholms kommun (toalettvagn, containers o dyl).

Man prövade ett nytt grepp på prisfrågan. Ungdomsklasserna som tidigare, men i vuxenklasserna en hyllning med blomsterkvast tävlingsdagen – därefter penningpriser som delades ut i efterhand.

• Ny giv
En ny giv när det gäller prisutdelning-
en kunde arrangörsklubben presentera.
Nu var det endast i ungdomsklasserna
som prisutdelning ägde rum på tävlings-
platsen. I övriga klasser hyllades nu en-
dast segrarna med blommor. Övriga pri-
ser, som består av presentkort, utdelas
först senare och hur stor prissumman
blir räknas ut på basis av anmälningsav-
gifterna.
- Vi hoppas få till stånd en nyanse-
rad debatt med dessa åtgärder, menar
Leif Claesson.

*Klubbens försök
med "Ny Giv" i
prisfrågan
uppmärksammades
av pressen*

Man hade planer på att genomföra Trim-orienteringar och närtävlingar tillsammans med HOK . De senare skulle man avvakta med tills SOFT tagit beslut om ev skatt på tävlingarna.

Man skulle ha ett lotteri med 5000 lotter på Tempo.

Vid årsmötet fastställdes en arbetsplan för 1976.

Bland punkterna fanns ungdomskurs, närtävlingar, en orienteringstävling den 8 aug, ny tävlingskarta till 1979, (revidering av Göingeåsen S), hur 40-årsjubileet skulle firas samt en prioritering av idrottsanläggning i Tormestorp. Den senare frågan gick till omröstning där elljusslinga med omklädningspaviljong fick fler röster än boll- och lekplan.

Man beslöt också att bordtennissectionen skulle delta med ett lag i Hässleholmskorpen.



Leif Claesson och K-B Gawelin skrev häftet Kontrollbeskrivningar.

Herbert Lindgren svarade för alla teckningar i häftet.

Samma år gav IOF ut en version på svenska, engelska och tyska. 1978 kompletterades den svenska utgåvan med "anvisningar vid användandet av symboler"

Begreppet fritidskarta infördes som samlingsnamn för Lärkartor (1:2000-1:5000), Närkartor (1:10000) och Fjärrkartor (1:20000).

Det andra orienteringsgymnasiet startades i Olofström. Leif C blev projektledare.

Den orange/vita orienteringsskärmen fastställdes av IOF. Under en övergångsperiod fick den röd/vita med blått band användas. Under en försöksperiod hade olika varianter på orienteringsskärmar testats med tanke på de orienterare som hade defekt färgseende. Även färgforskare var engagerade. En kvarleva från försöksperioden är de röd/vit/blå fasta kontroller som finns i Möllerödsterängen. Vid ett samråd mellan orienteringsförbunden i Sverige, Norge, Finland och Danmark bestämdes dock att diagonallinjen på skärmen var viktig. Som kuriosa kan nämnas att färgforskarna ansåg att en blå/gul skärm var den rättvisaste. De nordiska länderna hade inget att invända, bara diagonallinjen bibehölls. IOF fastställde emellertid att färgerna skulle vara orange och vitt.

Leif berättar en episod från tävlingen i Tykarp.

Jag var tävlingsledare och hade som sista punkt dagen före tävlingen kontrollerat startplatserna. Jag hade delat ut skriftliga anvisningar så allt borde vara som det skulle. Nu hade emellertid SOFT:s tekniska kommitté som jag själv satt med i, ändrat något i rutinerna. Ändringen fanns i mina anvisningar men en av startcheferna hade missat detta. Eftersom han åkt hem för dagen justerade jag det hela på hans startplats. På morgonen mötte jag honom på tävlingscentrum och berättade att jag utfört ändringarna. Till historien hör att startchefen var en äldre före detta underofficer vid P 2 – jag själv var underbefäl. Jag hade kvällen före läst en artikel i en kvällstidning om hur det varma vädret påverkade folks humör. Många blev grälsjuka och många äktenskap och vänskapsband sprack för småsaker.

När jag berättade att jag ändrat i startchefen/underofficerens start svarade han – ”ja jag såg min själ det när jag var där och jag har ändrat tillbaka”. Jag försökte förklara att de nya bestämmelserna skulle gälla från och med 1975 enligt anvisningar från SOFT. Nu blev han underofficer på riktigt och förklarade för mig att han sprang orientering när jag fortfarande sk-t i blöjorna så jag skulle inte lära honom hur en start skulle skötas. Med tidningsartikeln i klart minne lät jag honom hållas.

När tävlingen började spreds snabbt ett rykte bakåt längs startsnitslingen att hans start låg före i tid. Högtalaren fick gå ut med ett meddelande och själv körde jag snabbt ut till starten. När jag kom ut hade allt återgått till det normala. Jag fick emellertid höra att han ett slag låg 20 minuter före i tid. När hans medhjälpare eller de tävlande försökte påpeka det hela blev han irriterad. Han vägrade lyssna på någon. Han vägrade titta på reservklockan som han blivit tilldelad. Först när en stor skara ”försenade” deltagare protesterade tog han fram sin reservklocka och rättade till felet.

Vid målet fick målpersonalen det extra hett om öronen när ilska löpare protesterade. I sekretariatet försökte man rätta till tiderna så gott man förmådde. Startchefen dröp iväg hem utan att passera tävlingscentrum. I efterhand lät han undersöka sin klocka och fick reda på att vissa lager som egentligen skulle vara torra i klockan hade blivit smorda av den olja som fanns i klockan och som blivit lättflytande av värmen. Klockan ”skenade” cirka 20 minuter på en halvtimme. Att en klocka som delats ut ”för nit och redighet” i kronans tjänst kunde bära sig åt på det sättet hade han inte en aning om.



*Birgitta Tengroth vann FK
Göingarnas tävling
och Anders Palmqvist blev
sydsvensk mästare*



*Toffelfabriken i Nösvala var Tormestorps största
industri med ett sjuttioåttio anställda.
Ett marknadsföringsknep i samarbete med
deckarförfattaren Kjell Genberg förväntades bättra
på försäljningssiffrorna.*

Dramatik bland Vollsjös tofflor

LEND (K/F) Ett lik hittas i Vollsjö toffelfabrik i Tormestorp utanför Hälsoholm. Liket har fastnat på det likande bandet som går till bakkosten på det inre så kallade löstaget. Men inga. Det är bara ett. Företaget som tillverkar tofflor till turisterna sätter nämligen på en kall ny form av marknadsföring.

Tormestorps IF 1976

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, skidor och bordtennis finns i arkivet. Protokoll från årets sammanträden finns i arkivet.

Styrelse

Ordf.	Leif Claesson
V. ordf.	Åke Johansson
Sekr.	Jan Sjören
Kassör	Alte Christoffersson
V. sekr.	Ove Olsson

Sektioner

Orientering
Skidor
Bordtennis
Ungdom

Festkommitté
Ekonomisektion

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
166			

Ekonomi

Vid årsmötet bedömdes ekonomin som god. Man hade c:a 10 500 kronor i kassan vid årets början och samma summa vid årets slut, sänkt som på 7 kronor.

Antal möten

Årsmöte och två kvartalsmöten.

Lokaler

Lörupsstugan. Stugan stod dock mestadels oanvänd.

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen berättade om nyårsorienteringen som åter samlat rekorddeltagande och som fått stor uppmärksamhet i hela landet. Alte svarade som vanligt för banläggningen.

Årets orienteringstävling gick i Tykarp på samma karta som föregående års tävling men med samling något längre västerut.

Träningsorienteringar hade arrangerats med föreningens ungdomar som banläggare.

Festkommittén hade svarat för årsfesten i samband med föregående årsmöte samt valborgsmässofirandet vid Lörupsstugan.

Orienteringssektionen berättade att nyårsorienteringen genomfördes för 28-de året i obruten följd och att man detta år hade 121 deltagare. En snöfattig vinter gav orienterarna stora möjligheter att träna. Vid vårpmotiären den 28 februari var det emellertid mycket snö. Leif blev årets förste manlige segrare och Britta Åkerblom-Nilsson den första kvinnliga. Man hade 33 deltagare vid OK Pans tävling. Per C och Anders P deltog i SKOF:s resa till Dalarna. Lång-DM avgjordes i Danmark och där tog Leif ett DM-tecken.

Lars L, Knut Johansson och Brita Å-N genomförde en nybörjarkurs i orientering med avslutning i Lörupsstugan.

Föreningen hade ett tjugotal deltagare vid 5-dagars i Värmland.

Per C, Anders P, Björn J och Per Jonasson var på ungdomsläger i Furuboda.

Kjell Dahlman var banläggare vid tävlingen i Tykarp. Ingela, Per och Anders svarade för ungdomsbanorna. Lars var tävlingsledare men eftersom han var upptagen av egen tävling tävlingsdagen blev Leif vikarie. Allting klaffade perfekt.



Årets banläggare Kjell Dahlman pustar ut

Efter en överenskommelse med markägaren blev tävlingsledaren Alte "vaktepåg"

Tormestorps IF hade åter en solig tävling, vilket självfallet pressade aktörerna. En del medlemmar hade offrat åtskilligt av semester och fritid för planering av tävlingen för de 1 100 deltagarna (med starter i direktanmälningsklasserna). Alte Christoffersson, som jämte Leif Claesson, agerade tävlingsledare, fick tillika vara "vaktepojke" tävlingsdagen. Det gjorde han frivilligt i överenskommelse med markägare så att djur och ungdomar inte skrämdes varandra. Man var snabbt klar med resultatserVICEN.

Verksamhetsberättelsen tog inte upp några tävlingsresultat för hösttävlingarna men vid OK Tuvans tävling hade man 45 startande.

Leif och Per C blev uttagna till SSM i Simlångsdalen.

Föreningen arrangerade en deltävling i Skånes ungdomsserie, Hästvedas nattmästerskap och Kristianstads dagmästerskap.

Sektionen såg ljusst på framtiden eftersom många föräldrar började engagera sig.

Under året hade 71 orienterare representerat föreningen och dessa gjorde totalt 1073 starter vid 62 tävlingar. 549 starter gjordes av ungdomar under 18 år.

Under året blev det 63 förstaplatser, 57 andraplatser och 33 tredjeplatser.

Skidsektionen beklagade sig över den dåliga vintern. Per C och Anders P deltog i ett par smärre arrangemang på skottade snösträngar.

Bordtennissektionen gladdes över att intresset för sporten hållit i sig. Några äldre hade slutat men många fler yngre kom till de två träningskvällar per vecka som Lars Ståhl och Håkan Andersson bjudit in till.

Ulf Johansson och Håkan A deltog i Hässleholmskorpen.

Klubbmästerskap hade genomförts i tre klasser.

I protokollen nämns följande:

- att man diskuterade kartritning över Hovdalafältet . Kartan skulle vara klar 1979.
- att Göingeåsen Södra skulle revideras.
- att huvudfunktionärerna till 1977 års tävling utsågs – Alte tävlingsledare och Leif banläggare.
- att gamla och nya festkommittéerna skulle samarbeta inför jubileumsfest 77-03-19.
- att festkommittén skulle svara för valborgsmässofirandet.

Vid årsmötet hade Leif av sagt sig ordförandeskapet men han var beredd att stå kvar tills en ersättare hittats.

Ur kassarapporten kunde man utläsa att Tykarpstävlingen givit ungefär 6000 kronor i vinst.

Kartförsäljningen hade dragit in 3000 kronor och bidrag från kommunen ungefär 4000 kronor (fritidsgrupper och anslag)



Håkan Johansson var en av de ungdomar som började orientera under året

Nya tävlingsregler fastställdes efter en genomgripande revidering. Leif C var ordförande i arbetsgruppen som dessutom bestod av Folke Fransson, Gunnar Timmer och K-B Gawelin. Ett antal bilagor tillkom samt ett sakregister. Reglerna har sedan fortlöpande reviderats vartannat år av en särskild regelgrupp. Leif var ordförande i gruppen fram till början av 90-talet.

Det tredje orienteringsgymnasiet startades i Sandviken.

Batteridrivna nattkontrolllampor hade testats under något år som ersättning för fotogenlampan. Olika modeller förekom. Ofta användes alltför starka glödlampor som snabbt tömde batterierna. Sent startande löpare fick ofta leta efter helt mörklagda kontroller. Så småningom rättades det problemet till. Mycket svaga glödlampor, t ex sådana som användes till cyklarnas bakljusen, gjorde att lamporna brann i åtskilliga timmar. Batterierna måste dock bytas inför varje tävling och batterikostnaden blev hög när man hade 50-75 kontroller.

Under en kortare period tilläts enligt tävlingsreglerna vit snitsel på ”tydliga” kontrollpunkter – dock ej för A- och Elitklasser. När man påtalade paradoxen att de bästa orienterarna tydligen inte klarade av den kontrollmarkeringen i tävlingsfart slopades den möjligheten.

Tormestorps IF 1977

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, skidor och bordtennis finns i arkivet. Protokoll från årets sammanträden finns i arkivet

Styrelse

Ordf. Leif Claesson
V. ordf. Åke Johansson
Skr. Jan Sjörén
Kassör Alte Christoffersson
V. sekr. Ove Olsson

Sektioner

Orientering
Skidor
Bordtennis
Ungdom-motion

Ekonomisektion
Festkommitté

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
173			

Ekonomi

Bedömdes som god vid årsmötet.

Antal möten

Årsmöte, ett kvartalsmöte och ett styrelsemöte.

Lokaler

Lörupsstugan –som underhållits men som för det mesta stått oanvänd.

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Enligt styrelseberättelsen arrangerades fyra orienteringstävlingar och tre skidtävlingar under året och här nämns särskilt nyårstävlingen med Alte som banläggare. Dessutom arrangerades ett antal träningsorienteringar med föreningens ungdomar som banläggare.

Kartrevidering hade skett under året och den nya kartan fick namnet Göingeåsen.

Festkommittén hade arrangerat vårfesten vid Lörupsstugan (Valborgsmässoafton) samt den trevliga 40-årsjubileumsfesten.



Föreningen firade sitt 40-årsjubileum på Hantverksrestaurangen i Hässleholm. Leif, Åke och Ove får anstränga sig när de försöker hissa en merittyngd "altmeister"

Orienteringssektionen inledde med nyårsorienteringen för 29-de året i obruten följd. Det var mycket snö och banläggningen hade varit väglöpsbetonad. Ett sextiotal startande från flera distrikt kunde rapporteras.

På grund av den rikliga snömängden blev det skidarrangemang fram till orienteringsträningen som startade den 6 mars.

Ulf och Björn Johansson tog föreningens första seger vid en tävling i östra Blekinge (OK Orion).

Från vartävlingarna nämns att föreningen hade 50 deltagare vid OK Torfinns tävling samt att Leif tog DM-titlarna både i nattorientering och långdistansorientering.

Anders P, Björn J och Eva Persson hade varit uttagna till en träningsresa till Norrland. Anders hade dessutom blivit uttagen till ungdomslandskampen mot Danmark.

Under sommaren deltog man i 20-mannabudkavlen i Lessebo, vid 5-dagars på Gotland (kyla och rusk), samt ett antal propagandabudkavlar.

Per Jonasson, Eva Persson och Anna Jonasson hade varit på ungdomsläger i Blekinge.

Den 7 augusti arrangerade föreningen sin egen tävling med samling på Lövkvists backe och med Leif, Ingela och Per Claesson samt Anders Palmqvist som banläggare. 1300 deltagare var nöjda.

Banläggaren Leif Claesson och hans ungdomliga medhjälpare barnen Per och Ingela samt Anders Palmqvist fick genomgående bra beröm för banorna. De hade lagts öster och sydost om Tormestorp på Göingeåsen i kuperad men ren terräng. 100-talet kontrollen var utplacerade för de 50-talet klasserna. Löfqvists backe var idyllisk målplats och högkvarter. Här hade Tormestorps IF i slutet på 50- och början på 60-talet traditionell fest och 5-mannabudkavle. Det var dock en tävling av mindre format.

Föreningen besökte återigen Löfqvists backe vid sitt arrangemang

Vid fyrklubbs vann TIF grupp E och skulle nästa år tävla i grupp D. Ingela och Per C samt Anders P hade blivit uttagna till SSM i Blekinge. Leif tog sin tredje DM-titel för året när han vann dagorienteringen på OK Tuvans arrangemang. Vid SKOF:s ungdomsserie div 1 kom TIF på andra plats efter Hjärnarp men före FK Göingarna, Malmö OK, FK Åsen, Örkelljunga FK och Lunds OK. Knut Johansson ansvarade för OK Torfinns klubbmästerskap. Eva Persson segrade vid en tävling i Danmark. Tormestorps IF arrangerade Skogskarlfejden mellan Skåne – Blekinge och Själland på ett utomordentligt sätt. Per Claesson blev femma i Sverige vid RM i banläggning. Träningsorienteringarna fortsatte efter säsongsslutet fram till Annandag jul. Under året hade det varit rekorddeltagande för föreningen – en lämplig 40-årspresent. 85 orienterare hade deltagit i träning. 77 orienterare hade deltagit i minst en tävling. Tyvärr hade det varit en aning tunt på seniorsidan. Man hade 1104 starter vid 66 tävlingar varav 498 hade gjorts av ungdomar under 18 år. Det blev 61 förstaplaceringar, 50 andraplaceringar och 40 tredjeplaceringar under året.

Skidsektionen hade ett gynnsamt år. Klubben hade varit representerad vid tio tävlingar – tre av dessa svarade man själv för.

Klubben arrangerade GM i Tyringe och fick två mästare, Jan Nilsson i H 15-16 och Håkan Carlsson i H 13-14.

I Klåverödsloppet blev Åke Jönsson trea i H 19, Dan Glans blev fyra och Tommy Karlsson elva. Vid DM på 15 km som klubben också arrangerade i Tyringe hade man 371 startande. Där blev Dan Glans mästare med Åke på tredje plats och tillsammans med Tommy K tog de lagsegern nästan 15 min före Satsrup.



Tommy, Åke och Dan var framgångsrika vid årets skidtävlingar men Skogssport "häcklade" Leif för en praktfull vurpa

Dan Glans vann 15 km och en journalist föreslog festmåltid med en stadig biff. Men Dan tackade nej, han är vegetarian. – Jamen lövbiff då, sa Harold Persson, den kvicke. Ja se skåningar...

Oj vad halt det var när SOFT-anknutne Leif Claesson, Tormestorp skulle åka DM på skidor. Foto: Åke Siveland.



Tågerödsstafetten vann Tommy, Dan och Åke drygt minuten före OK Pan.

Vid DM på 30 km som arrangerades av Hjärnarp blev Dan tvåa, Tommy trea och Åke fyra vilket räckte till en lagseger.

Tormestorpsloppet hade 208 startande och där blev Tommy tvåa i klass H 19. Göran Jönsson vann propagandaklassen.

DM i skidororientering arrangerades av OK Pan och där hemfördes två klassegrar Jan Nilsson i H 15-16 och Jan Lennart Nilsson i H 17.

Vid DM-stafetten segrade Åke, Tommy och Dan i klass H 21.

Tommy blev trea vid DM på 50 km.

Bordtennissektionen redovisade intensiv träningsverksamhet två dagar i veckan. Man hade köpt ett nytt bordtennisbord men hade fortfarande för långa väntetider.

Ulf Johansson och Håkan Andersson hade vunnit Hässleholmskorpens div II genom att gå obesegrade genom serien.

Klubbmästerskap hade genomförts i två klasser.

Ur protokollen har vi hämtat följande:

- Att man genomförde nybörjar- och fortsättningskurser i orientering och utsåg s.k. faddrar för nybörjarna.
- Att man utsåg en utbildningsansvarig i föreningen – Britta Å-N.
- Att man hade blivit tilldelad en jubileumstävling vid RF:s 75-årsjubileum – en av 10 inom orienteringssporten i Sverige. Det var nyårsorienteringen som uppmärksammades och man utsåg funktionärer till denna.
- Att man utsåg funktionärer till orienteringen 1978. Alte blev tävlingsledare och Knut banläggare med Björn J och Per Jonasson som biträdande.
- Att man utsåg funktionärer till GM i nattorientering 1978. Ingela blev tävlingsledare med Per C och Anders P som banläggare
- Att man även utsåg funktionärer till 1979 års tävling. Knut J skulle bli tävlingsledare med Ingela, Per C och Anders P som banläggare.
- Att man skulle anordna studiecirkel i banläggning och orienteringssekretariat.
- Att man skulle börja planeringen av en ny karta.
- Att Lars L skulle planera ett internt lotteri.



*Per Claesson och Anna Jonasson blev klassvinnare vid Vittsjös tävling
Per blev Sverigefemma vid RM i banläggning. Han var dessutom biträdande banläggare vid TIF:s tävling*



De egenritade storskaliga kartorna och nya grupper som sökt sig till orienteringssporten ställde krav på en ny banläggarebok. De tidigare principerna gällde fortfarande, men nu anpassades de på ett tydligare sätt till olika svårighetsnivåer.
Leif bidrog med text och Herbert med bilder.



Statsministern hade startat föregående års 10-mila och humoristen Herbert kände ett behov att ironisera över den dåvarande trepartiregeringen.



1977 fastställde IOF kartskalet till 1:15000



Det var premiär för Hässleholms kommuns första bidrag till "IP Skogen" vid Tyringes orientering. En varmvattenpanna till duschanläggningen. Stig Bengtsson hade fått upp ångan. Sista gången pannan användes var förmodligen när Lars Lindborg, under bogsering, tappade den vid Björkviken.



Alte Christoffersson och Kay Glans fick ledarstipendium vid Hässleholmsfullmäktiges sista sammanträde för året



Med början 1977 genomförde SOFT i samarbete med Skolöverstyrelsen en försöksverksamhet med studiecirklar inom idrotten. Försöksledare var Britt-Inger Larsson. K-B Gawelin och Leif tog fram material och studiehäfte till tre studiecirklar, Tävlingsorganisation, Tävlingssekretariat och Banläggning. Dessa fick på försök genomföras på 10 platser. Tormestorp var en av de föreningar som fick förtroendet och testade samtliga. Cirkarna bedömdes som mycket värdefulla och givande i föreningsarbetet. Utbildningsformen godkändes och är nu inarbetad inom hela idrottsrörelsen med eget studieförbund – SISU. De ursprungliga stencilupplagorna reviderades och trycktes i flera utgåvor.



Tormestorps IF 1978

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för orientering, skidor och bordtennis finns i arkivet. Protokoll från årets sammanträden finns i arkivet

Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson
V. ordf. Åke Johansson
Skr. Jan Sjören
Kassör Alte Christoffersson
V. sekr. Ove Olsson

Sektioner

Orientering
Skidor
Bordtennis
Ungdom/Motion

Festkommitté
Ekonomisektion



*Britta Åkerblom-Nilsson blev
föreningens första kvinnliga
ordförande*

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
169			

Ekonomi

Under året hade man haft en omsättning på 63 000 kronor. Vid årets slut hade man en kapitalbehållning på 18 575 kronor.

Antal möten

Årsmöte och tre kvartalsmöten

Lokaler

Lörupsstugan – som i likhet med tidigare år mest stått oanvänd.

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelseberättelsen nämnde nyårsorienteringen som rönt stor uppmärksamhet samt en orienterings- och en skidtävling som föreningen arrangerat. Dessutom hade föreningens ungdomar svarat för ett antal träningstävlingar.

Föreningen hade varit medarrangör i ”Från kust till kust” ett orienteringsarrangemang med PEO Bengtsson som idékläckare och Radio Kristianstad som huvudarrangör.

Festkommittén hade svarat för årsfest, julfest och den traditionella vårfesten i Lörup Valborgsmässoafton.

Man nämnde dessutom de två studiecirklar som föreningen genomfört – fast man kallar dem felaktigt för ”kurser”.

Skidsektionen blickade tillbaka på en normal skånsk skidsäsong.

Säsongen började med DM på 15 km. I klassen H 19 blev Åke Jönsson fyra med Tommy Karlsson strax efter. I H 19-20 tog Stefan Malmström en andraplats.

Älmhults Gränsfejden slutade med en tredjeplacering i H 21 för Tommy K och en sjätteplac för Sven Törnkvist i H 35.

Vid DM på 30 km segrade Tommy K – Åke J blev där trea. Laget kom på andra plats efter Helsingborg. I H 35 kom laget på femte plats genom Sven Törnkvist, Olle Olsson och CAK Nilsson.

Vid Tågeröd stafetten kom TIF:s förstalag på andra plats genom Åke J, Håkan Strandberg och Tommy K. Föreningen arrangerade DM-stafetten i Tyringe med CAK Nilsson som tävlingsledare och Kaj Glans som banchef. Här vann TIF-laget Åke Jönsson, Håkan Strandberg och Tommy Karlsson i H 21.

DM i skidororientering arrangerades av OK Klippan på delvis snöfria marker. Tommy K slutade på en tredjeplats i H 21.

Orienteringssektionen berättade om nyårsorienteringen som detta år uppmärksammats extra eftersom det var för trettionde gången. RF:s första jubileumsplakett delades ut vid arrangemanget. Föreningen hade valt att tilldela Harold Persson plaketten och den delades ut av Evert Svensson från Riksidrottsförbundet. Vid arrangemanget startade 165 orienterare. Press, radio och TV gav föreningen god PR.



*Vid Sveriges Riksidrottsförbunds 75-årsjubileum fick Tormestorps Idrottsförening dela ut jubileumsmedalj nr 1 (av tusen).
Samtliga deltagare vid nyårsorienteringen erhöll ett specialdesignat klistermärke*



Vårpremiären skedde den 11 mars i Halmstad och Leif blev föreningens förste segrare för året. Under våren blev det deltagande i många tävlingar bl a några budkavlar. På grund av den långvariga vintern blev det ibland ren snöpulsning.

Leif tog DM-titeln i nattorientering.

I SOFT:s serieorientering div III kom föreningen på 12 plats bland 16 klubbar.

Anders P blev trea i hård konkurrens vid Boxholms elitävling.

Flest deltagare, 41 stycken, hade klubben vid OK Älmes tävling.

Vid 5-dagars i Västergötland tog Birgitta Tengroth en etappseger.



Det blev tårtkalas hos Tormestorparna efter Birgittas etappseger



Föreningen fortsatte att engagera ungdomarna i sina tävlingsarrangemang. Här samtalar tävlingsledaren för 1978 års tävling med biträdande banläggaren Per Jonasson

Vid slutet av vårsäsongen genomfördes en nybörjarkurs med Knut Johansson och Britta Å N som ledare. Föreningens egen tävling gick i Ebbjörnarp vid Olle Olsson välskötta gård. Det blev en arrangörssuccé och Knut kunde känna sig nöjd med sin premiär som banläggare.

Vid "Från kust till kust" blev föreningen 18-de bland 23 deltagande föreningar, men man svarade för sekretariatet under hela tävlingen (se nedan).

Vid fyrklubbs dagen efter blev det degradering till lägre grupp.

Under hösten vann Leif lång-DM och Ingela hade många framgångar. Både Leif och Ingela blev göingemästare.

Jan-Lennart och Britta började placera sig i A-klasserna.

Anders P och Eva Persson blev uttagna till SSM.

Ingela sekundförlorade i damelitklassen med 125 startande vid Jättemilen.

Studiecirkelarna med Leif som cirkelledare bedömdes mycket värdefulla för föreningens villiga funktionärer som i många fall saknat rutin och utbildning.

84 orienterare hade deltagit vid 64 tävlingar och gjort 1212 starter – rekord för föreningen. 422 starter gjordes av ungdomar under 18 år.

Det blev 49 första-, 43 andra- och 44 tredjeplaceringar under året.



*Syskonen Anna och Per
Jonasson bidrog starkt till
föreningens fina
tävlingsstatistik*



Bordtennissektionen hade fått ett nytt bordtennisbord och fortsatte som tidigare att sysselsätta ett stort antal ungdomar två kvällar i veckan.

Sektionen hade haft ett lag med i Hässleholmskorpens div I. På grund av Ulf Johanssons militärtjänstgöring hade det varit svårt att få ihop ordinarie lag så 1979 skulle det bli div II igen. Klubbmästerskap hade spelats i två åldersgrupper.

I protokollen kan läsas att man diskuterat försäljning av Lörupsstugan, men att man först måste skaffa annan lokal i Tormestorp.

Man skulle starta motionsbingo i Tormestorp.

En SOL-skola skulle arrangeras i Tormestorp.

"Från kust till kust" diskuterades.

En studiecirkel i banläggning skulle genomföras.



Utvecklingen av tävlingsarrangemangen hade gått framåt. Idrottsplatsen Skogen hade kommit på många orter och nya arrangörsmodeller hade prövats. Ny teknisk utrustning hade kommit bl a "pipklocka" vid starten och elektrisk målklocka. Direktklasser hade införts och krävde speciell hantering och de allt större tävlingarna och deltagarnas krav gjorde att arrangörerna måste finslipa sin organisation. Tormestorps IF bidrog genom Leif (text) och Herbert (teckningar) med väl genomtänkta och testade idéer.

Underfundiga bilder talade för sig själv



Leif berättar om "Från kust till kust".

Jag hade fått en förfrågan från PEO Bengtsson om jag kunde svara för sekretariatsfunktionen vid tävlingen. Efter att ha undersökt intresset hos några lämpliga personer tackade jag ja. Medhjälpare blev Siv Persson, dotter Ingela, Ingvar Nilsson och CAK Nilsson. Det skulle bli ett "rullande" sekretariat där min röda Renault skulle bli arbetsplats och resultatstege. CAK skulle köra med sin bil och vi skulle ta varannan växlingsplats och försöka ha radiosamband med "militär radio". Radiosambandet sprack redan från början och även tidplanen för tävlingen. Det blev omstarter och åter omstarter så det skilde snabbt timmar mellan tät och kö. Jag försökte hålla mig i tåten medan CAK släpade och plockade upp resultat från kön. Det blev ett evinnerligt räknande på alla håll och vi fick verkligen improvisera för att hålla någorlunda koll på ställningen. Vi lärde oss efterhand och tack vare "räknemaskinerna" Siv, Ingela och Ingvar kunde vi hålla ganska god ordning på löparna. Eftersom Radio Kristianstad sände direkt gällde det att serva med tider och placeringar efterhand. Det blev många härliga skratt under arbetet. Vid uppehållet i Hässleholm där lagen skulle få någon timmas vila fick vi fortsätta räkna. Tidpunkter från omstarter som efterhand blivit fler och fler skulle omvandlas till en ställning i halvtid. Det var sen kväll när lagen kom till Hässleholm och sen natt när vi var klara med resultatlistan.

I gryningen startade lagen igen – tåten med jaktstart – kön med gemensam start där man i något fall hade flera timmars tillägg. Andra dagens etapper blev något enklare att följa och resultatstegen som var surrad på bilens ena sida kunde hållas aktuell när det gällde topplagen. När detta skrivs skulle uppgiften varit enkel att lösa med datorisering och mobiltelefoner. Men inget av detta fanns då. Allt arbete utfördes manuellt och klubbledare/löpare som följde tävlingen krävde att hela tiden få aktuell ställning. Tack vare oerhört dugliga medhjälpare klarade vi påräsen och vi hade roligt hela tiden.

Samma sekretariatsteam ställde sedan upp alla år som tävlingen genomfördes.



IOF gav ut häftet Relay Orienteering Competitions



Åke Jönsson,
Tommy
Karlsson och
Håkan
Strandberg
segrade i
DM-stafetten
på skidor.



Tidigare TIF-
orienteraren
Gustav
Fredriksson
hade
orienteringsut
bildning för
sina gäster
från Tanzania
vid årets
tävling



Förberedelsearbete till klubbens nationella tävling, fr. v. Siv Persson, Eva Persson, Jan-Lennart Nilsson och Knut Johansson

Ledare för årets solskola var Björn Johansson och Per Jonasson



*Göingemästarna 1978
.Längst upp till höger
syns Bertil Nilsson
Tyringe SoSS.
Han blev deras siste
mästare. Nästa år
representerade
Tyringeorienterarna
en specialklubb.*



1978 tog Ingela och Per Claesson tillsammans med Anders Palmkvist initiativet till en klubbtidning. Tidningen innehöll aktuell information om vad som skulle hända i föreningen, något om vad som varit, en och annan skämthistoria samt ibland ett inlägg i någon fråga som "låg i tiden". Anders var skicklig tecknare och svarade för illustrationerna. Tidningen självdog 1979 när Ingela och Anders lämnade föreningen.

I andra numret hade Ingela skrivit ett satiriskt inlägg om hur idrottsrörelsen mer och mer började finansiera sin verksamhet med spel och dobbel. Artikel heter "Djävulen är lös".



Speldjävulen satt inne på sitt kvalmiga kontor och studerade den senaste ekonomiska rapporten från Jorden. Det var en redogörelse över månadens inkomster från Sverige. Han hade just fått den från Helvetets fanbassadör i Stockholm. Speldjävulen var djupt oroad. Inkomsterna från spelhålorna i världen hade minskat katastrofalt. Det hade pågått en lång tid, och det började bli ett allvarligt hot mot Helvetets ekonomi. Speldjävulen hade redan ätit ett kilo körsbär och tre apelsiner i rena nervositeten. Med sin enda arm ringde han i klockan på skrivbordet. Genast öppnades dörren och en liten man trädde in i rummet. Han var klädd i de mest underliga kläder, ja det såg faktiskt ut som om han vunnit dem på lotteri. Mannens namn var Tom Bola.

"Kom hit Tommy", sa speldjävulen med en matt röst. "Se på det här papperet! Bara i Stockholm har våra inkomster minskat med 100% det senaste halvåret. Banditerna står och samlar damm, bingo lokalerna är tomma, och det verkar som om folk inte spelar på toto längre. Kan du ge någon förklaring? Det här är ju förskräckligt".

"Tyvärr boss. Jag har ingen aning om vad det beror på". Tom Bola suckade djupt. "Folk börjar få andra intressen helt enkelt. Tanterna går inte längre på bingo. Nej nu ränner de på en massa politiska möten och pratar om sina rättigheter. Det skulle förresten inte förvåna mig om det är tanternas fel att det spelas mindre. De har börjat få pli på sina gubbar ser du boss".

"Jasså, du tror att det är tanternas fel", muttrade speldjävulen. "Kanske det. Men vad ska nu hända? Jag har blivit inkallad till Henne med stort H, så nu har jag väl en rejäl utskällning att vänta. Precis som om det skulle vara mitt fel att människorna där uppe får sina ryck. Jag sköter ju bara mitt jobb. Men mig förstår ingen".

Kanske jag som berättare får förklara lite om förhållandena där nere. Folk har nog alldeles fel uppfattning om vad Helvetet är. Hör du till dem som tror på det hemska, mörka riket, med den eviga, förintande elden? Känn dig grundlurad. Visst går det hett till där nere, men inte på det viset. Helvetet är ett paradiset för den som har lite "syndiga" intressen. Där är det livat och hålligång dygnet runt. Pengarna rullar, kortlapparna prasslar och banditerna rasslar. Överallt är det ljus och liv. Inga klasskillnader eller gränser skiljer folk åt. De egyptiska faraonerna skinnas i poker av afrikanska negerslavar, Lord Nelson spelar "kryssarspelet" med de nordiska vikingarna. Sångare och musiker underhåller varenda kväll. Ja, det här var bara en kort miljöbeskrivning av det som vi kallar Helvetet.

Folk har i alla tider blivit skrämde för Helvetets färor. Prästerna har varit särskilt fina på det. Och man förstår dem. Alla vill ju dra folk till sitt ställe, och om det kom ut hur det var i Helvetet egentligen, så skulle det andra stället kanske inte få några besökare. Men i vår tid tycks folk ha börjat ana att det ligger nå't lurigt bakom det hela. Det är antagligen därför som folk har börjat bli lite extra smådjävla. De vill väl försäkra sig om en plats till detta underbara nöjesställe.

Helvetet styrs av Henne med stort H. Den onda själv. Trodde ni kanske att djävulen var en han? Ja, det har faktiskt varit så tidigare, men vid förra årsskiftet bytte Helvetet regent. Horn-Per har avgått. Orsaken till tronskiftet var allt prat om kvinnoåret. Helvetet ville hänga med i sin tid, och tyckte att de borde bidra på något sätt. Så kvinnosakskvinnor, det finns ställen där man hunnit långt. Håll ut! Snart har ni kanske lyckats skapa ett Helvete på Jorden också.

Under sig har Djävulen ett antal stordjävlar. Speldjävulen är en av dem. Stordjävlar kan bara sådana bli, som har varit extra djävla i sitt jordeliv. Jag får inte avslöja något, men så mycket kan jag säga att Speldjävulen i sitt tidigare liv bodde i Tyskland, och att hans förnamn var Adolf. Se'n har vi förstås smådjävlar. Det är helt vanligt folk, som varit sådär lite småstyggna i största allmänhet. Du kanske själv blir en smådjävul en dag. Ja, det är inget att vara rädd för. De för ett ganska behagligt liv där nere.

Nu tillbaka till Speldjävulens problem. Som ni kanske förstår går det åt en hel del pengar för att hålla Helvetets verksamhet igång. Särskilt stor är åtgången på en kronor. I Helvetet får man evigt liv, och det gör förstås att folkmängden har ökat väldigt. Och alla behöver pengar att spela för. För var det inga problem. De stora kungarnas och hövdingarnas gravar packades fulla av pengar och rikedomar, som de skulle ha med sig till nästa liv. Folk på den tiden var minsann hyggliga och förstående. Nu sveps man in i ett vitt lakan, och får inte ett korvöre med sig. De där kungarna delade gärna med sig av pengarna så att även de stackars Neandertalarna och Pekingmänniskorna fick nå't att göra. Men senare var den enda lösningen att skaffa pengar från ännu levande. Det infördes spelhålor av olika slag på Jorden. Ser det mörkt ut en gång är det alltid något ljushuvud, som kläcker en ny idé. Det senaste här i Sverige är V-65. Alla de nya idéerna gjorde att pengarna började strömma in till Helvetet på nytt. Och det har inte varit något problem förrän på sista tiden.

Speldjävulen blev alltså inkallad till Henne, och han fick sig mycket riktigt en ordentlig skrapa. Men så länge det finns dumma människor, finns det alltid lösning på problemen.

"Du får ta och göra en inspektionsresa och försöka få folk på bättre tankar", befälde den onda.

Så det var bara för vår vän Speldjävulen att ge sig iväg. Det var långt ifrån den första resan till Jorden för honom. Vid tillfälliga lågkonjunkturer har han alltid lyckats värva nytt folk till spelautomaterna. Det gick bra också denna gång. Han lyckades nämligen hitta en ny inkomstkälla. Idrotten. Han talade så väl för sin sak att många idrottsföreningar redan börjat skaffa pengar med Speldjävulens metod. Han besökte också Riksidrottsförbundet i Stockholm. Där gick det så bra, att de har börjat diskutera att med hjälp av specialförbunden starta ett eget bingo företag. Det måste väl betraktas som ett stort framsteg? I alla fall för Helvetet. Kanske för idrotten med???

Tormestorps IF 1979

Styrelseberättelse och sektionernas verksamhetsberättelser finns i arkivet. Protokoll från tre kvartalsmöten och årsmötet finns i arkivet.

Styrelse

Ordf. Britta Åkerblom-Nilsson
V. ordf. Åke Johansson
Skr. Jan Sjörén
Kassör Alte Christoffersson
V. sekr. Knut Johansson

Sektioner

Orientering
Skidor
Bordtennis
Ungdom
Motion

Antal medlemmar

Totalt.
172

Ekonomi

Vid årets början hade man ett kapital på 18 500 kronor. Kapitalbehållningen vid årets slut var 26 200 kronor.

Antal möten

Tre kvartalsmöten och årsmöte

Lokaler

Lörupstugan som tyvärr mestadels stått outnyttjad.

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Styrelsen nämnde att föreningen hade arrangerat fyra orienteringstävlingar och två skidtävlingar.

Föreningen hade dessutom varit medarrangör i tävlingen "Från kust till kust".

Nyårsorienteringen med Alte som banläggare hade genomförts som vanligt och rönt stor uppmärksamhet i media.

Träningsstävlingarna i orientering hade i stor utsträckning arrangerats av klubbens ungdomar.

Under året hade höstfest, julfest och den traditionella valborgsmäsofesten anordnats.

Under året genomfördes en studiecirkel i Tävlingsorganisation. Leif hade tagit fram materialet på uppdrag av SOFTs Tekniska kommitté och var cirkelledare tillsammans med Ingela.

Lars hade fått klartecken för motionsslingan och markarbetet hade påbörjats.

Orienteringssektionen berättade att nyårsorienteringen genomförts för 31 gången under bistra väderförhållande med decimeterdjup snö och minusgrader. 51 pigga deltagare hade infunnit sig till start. På grund av en snörik vinter kom vårsäsongen inte igång förrän i början av april. Vid ett par tävlingar hade föreningen 34 startande. Man deltog även i sjumannakavlen och kom i mitten bland 140 lag.

Föreningen arrangerade ALFA-LAVALS riksmästerskap med nordligaste deltagare från Hälsingland. Jörgen Tidevik genomförde en nybörjarkurs i orientering.

Hösten startade med "Från kust till kust" där föreningen arrangerade tre sträckor på ett utmärkt sätt.

Sekretariatsjobbet för hela tävlingen sköttes också av föreningen under ledning av Leif och med Siv, Ingela och Ingvar N och CAK Nilsson som arbetsmyror. Föreningens lag kom på 17 plats bland 23 startande lag.

Vid Fyrklubbs kom laget på tredje plats i sin grupp

Anders Palmkvist och Eva Persson blev uttagna till SSM.

Den 19 augusti arrangerade föreningen i Sandåkra med Knut J som tävlingsledare och Ingela, Per och Anders som banläggare. 1547 orienterare var anmälda och ungefär 100 funktionärer kunde glädja sig åt beröm både från de tävlande och i pressen.



*Tormestorps IF
gav som första
skånska förening
en tjej (Ingela
Claesson)
förtroendet att
vara ansvarig
banläggare. Här
tillsammans med
elitsegraren Eva
Nilsson.*





*Den egna tävlingen hade
detta året gått på Bertil
Perssons ägor
Han ses här i hemmet
tillsammans med hustrun
Elsa och Alte*

Leif hade varit närmast ett DM-tecken och Anders knep en GM-titel.
Under året hade 79 orienterare representerat föreningen vid 55 tävlingar och totalt gjort 808 starter (565 manliga och 243 kvinnliga – 329 var under 18 år)
Man redovisade 27 första-, 33 andra- och 29 tredjeplaceringar under året.

Skidsektionen glädde sig åt en bra säsong med cirka 20 deltagare under året .

Vid GM blev Tore Pettersson tvåa i H 35.

Vid DM på 15 km blev Åke Jönsson femma i herrklassen och Eva Nilsson sexa i damklassen.

Föreningen arrangerade DM på 30 km med CAK Nilsson som tävlingsledare och Kaj Glans som banläggare. Åke Jönsson vann H 21 och Eva kom fyra i D 20.

Tormestorpsloppet kunde också genomföras och man hade 288 deltagare i de 17 klasserna. Åke vann H 21 och där kom Tommy Karlsson fyra. Eva Nilsson kom på andra plats i D 17.

Vid Tågerödsstafetten kom föreningens herrlag på fjärde plats genom Åke J, Anders J och Tommy Karlsson.

Anders Palmkvist vann DM i skidorientering i klass 17-18.

Flera ungdomar fick framskjutna placeringar i de olika tävlingarna och här nämns Sven och Martin Holmén, Anders Nilsson, Carl Jönsson och Helena Andersson.

Vid DM på femmilen blev Tommy Karlsson tvåa i H 21.

Vid Vasaloppet blev det framskjutna placeringar för Åke och Tommy som hade strax över fem timmar.



*Åke Jönsson
vann DM på
30 km och
segrade
dessutom i
Tormestorps-
loppet*

Bordtennissektionen hade dragit ner på aktiviteterna på grund av ledarbrist. En kväll i veckan hade man tränat. Det blev inget deltagande i Hässleholmskorpen detta år.

I protokollen kan man läsa att man tillsatt en arbetsgrupp för att utreda reseersättningsfrågan samt ersättning till träningskläder.

Anders P och Ingela hade skriftligt meddelat att de avsåg tävla för annan klubb från nästa år.

Från fritidsnämnden hade man fått en inbjudan till skötselkurs för IP-Skogen.

Vid årsmötet diskuterades inköp av snöskoter, man antog ett nytt förslag för reseersättningar, man beslöt arrangera en sk SOL-skola under sommaren med Eva Persson och Anna Jonasson som ledare och man skulle anordna Valborgsmässöfirande som vanligt vid klubbstugan.



IOF gav ut häftet Postbeskrivelser där symbolerna arbetats in. Tyska, engelska, franska och norska språken används. Herbert Lindgrens teckningar utnyttjades



Försvaret hade urgamla anvisningar i orientering och kartläsning. Utbildningsmetoderna avskräckte många 20-åringar från att syssla med idrotten efter uttryckningen. SOFT hade en ambition att modernisera verksamheten. GIS (Armén Gymnastik och Idrottsskola) anlidade Leif Claesson och Lennart Lidman (en annan militär som ingick i SOFT:s kartkommitté) att ta fram nya och bättre anvisningar. Valda delar ur SOFT:s produktion anpassades till militära krav – många gånger efter heta diskussioner med militära bakåsträvare.



*Bokens
Hälsleholmsanknytning
framgår vid karturvalet*