

Tormestorps IF 1949

Styrelseberättelse och verksamhetsberättelser för friidrott och orientering samt en arbetsplan för orienteringssektionen finns i arkivet.

Protokollsbok finns i arkivet.

Styrelse

Ordf.	Gösta Winberg
V. ordf.	Gösta Nilsson
Sekr.	Alte Christoffersson
Kassör	Lars-Åke Larsson
V. sekr.	Bertil Johansson

Sektioner

Friidrott
Orientering
Fotboll
Bordtennis
Idrottsplatskommitté

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
75 därav 8 passiva			

Ekonomi

Bedömd som mindre god

Man hade en kassabehållning vid årets slut på 75 kronor och föreslog en utgiftsstat för 1950 på 1790 kronor.

Antal möten

Två styrelsesammanträden och 5 allmänna sammanträden
Årsmötet hölls i Espets folkskola

Lokaler

Uppgifter saknas

Ansluten till:

Riksidrottsförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Idrottsförbundet
Svenska Orienteringsförbundet
Skånes Bordtennisförbund
Skånes Friidrottsförbund
Skånes Orienteringsförbund
Göinge Idrottskrets

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Friidrottssektionen redovisade resultat från GM i terränglöpning och från Hässleholms Dagblads terränglöpning. Här dyker bl a "lovande Bertil Nilsson" upp och visar goda takter i pojkklassen.

Resultat KM

Seniorer	1. Kurt-Arne Nilsson	2. Bertil Andersson
Juniorer	1. Lennart Samuelsson	
Pojkar	1. Bertil Nilsson	2. Kjell Johansson

Föreningen deltog i Göingenserien div 2 tillsammans med Tyringe IF och Vinslövs IF men förlorade hårfint samtliga matcher och blev nedflyttade till div 3. Hederspriser för flest segrar, flest poäng och bästa poäng enligt poängtabellen delades ut. Bertil Rasmusson tog de två förstnämnda och Bertil Andersson det andra. I svenska serien i friidrott klass 3 kom man på femte plats och i Skåneserien klass 4 på sjunde plats.

Vid GM för juniorer blev Rude Nilsson tvåa i spjut med 42,57.

Vid GM i tiokamp blev Nils-Bertil Andersson tvåa slagen med endast 3 poäng.

Vid Ungdomens GM segrade Marianne Malmberg i höjd och Ingemar Nordström i löpning 1000 m.

I samband med familjefesten på Löwkvists backe anordnades för första gången Tormestorp runt, ett stafettlopp som föreningen vann före Farstorp och HAI.S. Här deltog Ingemar Nordström (600 m), Sven Wändel (200 m), Bertil Andersson (800 m), Bror Andersson (1200 m) och Nils Bertil Andersson (200 m).

Klubbrekorden förbättrades i 8 grenar och följande tabell gällde vid årsskiftet 1949-1950.

		Klubbrekord	
100 m	Nils Bertil Andersson	11,5	(1949)
200 m	Bertil Rasmusson	24,7	(1949)
400 m	Henry Nilsson	54,5	(1945)
800 m	Bertil Andersson	2.08,0	(1949)
1500 m	Ervin Nilsson	4.30,0	(1949)
3000 m	Allan Olsson	9.45,2	(1945)
5000 m	Allan Olsson	16.59,2	(1945)
10 000 m	Allan Olsson	34.36,2	(1945)
Längd	Nils Bertil Andersson	5,92	(1948)
Höjd	Nils Bertil Andersson	1,60	(1948)
Stav	Nils Bertil Andersson	3,20	(1949)
Tresteg	Nils Bertil Andersson	11,43	(1949)
Kula	Arne Jönsson	10,49	(1948)
Diskus	Arne Jönsson	33,10	(1948)
Spjut	Arne Jönsson	52,76	(1948)
110 m häck	Nils Bertil Andersson	20,1	(1949)
10-kamp	Nils Bertil Andersson	4589 p	(1949)
5-kamp	Nils Bertil Andersson	2246 p	(1949)

Orienteringssektionen redovisade 25 orienterare vid 23 tävlingar varav tre var träningsorienteringar. Alte, Lars-Emil och Henry sprang i klass A och fick en del topplaceringar.

Lars-Åke Larsson hävdade sig i klass C men bäst gick det för Bertil Johansson och Ingrid Nilsson som ofta var bland de främsta i sina klasser med segrar vid flera tillfällen. Bertil tog föreningens andra DM-titel i klassen YJ.

Vid 7-mannakavlen bröt laget vid sista växeln och i Fyrklubbs blev man trea och stannade kvar i gruppen.

Vid en klubbmatch mot Hörby och Höör blev man tvåa men tog första platsen i båda klasserna genom Henry Nilsson och Ingemar Nordström.

Vid klubbmatchen mot Tjörnarps som även gällde som klubbmästerskap stod en kontroll felplacerad. Tävlingen skulle gå om på vårsidan.

Sektionen svarade även för skidsporten och vid GM tog man lagsegern genom Åke Nilsson, Gösta Winberg och Henry Nilsson.

Sektionen önskade förbättra årets resultat och ville ha fler ungdomar och hade därför tagit fram en arbetsplan för nästa år.

Jub. 20 berättar om samgåendet med tidigare Tormestorps Bordtennisklubb och att man deltagit i Skåneserien div III med A-laget samt i N reservlagsserien med B-laget. A-laget vann sin serie med endast en förlorad poäng.

Enligt protokollen diskuterade man att bilda ett oldboysgång men frågan föll eftersom det inte fanns tillräckligt många oldboys.



*Bertil Johansson
DM-mästare i
YJ-klassen*



Problemet var inte hur arrangören skulle klara ett stort deltagarantal, utan det handlade i stället om hur deltagarna skulle kunna ta sig till tävlingsplatsen

Tormestorps IF 1950

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för friidrott, fotboll och bordtennis finns i arkivet. Av en spritduplicerad kallelse framgår att årsmötet hölls i Espets skola och att det skulle inledas med en bordtennismatch mot Vinslöv. Protokollsbok finns i arkivet.

Styrelse

Ordf.	Gösta Winberg
V. ordf.	Gösta Nilsson
Sekr.	Alte Christoffersson
Kassör	Torsten Albrechtsson
V. sekr.	Ove Olsson

Sektioner

Friidrott
Orientering
Fotboll
Bordtennis
Ungdom

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
74	41	22	11

Ekonomi

Bedömd som mindre god.

När man vid årsslutet gör upp ett förslag på inkomst- och utgiftsstat för 1951 går man in i det nya året med en skuld på 450 kronor. Inkomsterna beräknades i första hand komma från fester och lotterier och man balanserade förslaget på 1800 kronor.

Antal möten

Ett styrelsemöte och fyra allmänna sammanträden

Lokaler

Man hade fått disponera Åvallen av P 2, T 4 idrottsplats av Trångregementet och arrenderat Sjöstugans nöjesplats fyra dagar i maj månad av dir. Inge Roth.

En idrottsplatskommitté hade försökt förverkliga drömmen om en egen idrottsplats.

Festen i Lövkvists backe genomfördes den 12-13 augusti.

Ansluten till:

Riksidrottsförbundet	Skånes Skidförbund
Svenska Fotbollsförbundet	Skånes Fotbollsförbund
Svenska Idrottsförbundet	Skånes Friidrottsförbund
Svenska Orienteringsförbundet	Skånes Orienteringsförbund
Svenska Bordtennisförbundet	Skånes Bordtennisförbund
Svenska Cykelförbundet	Skånes Cykelförbund
Svenska Skidförbundet	Göinge Idrottskrets

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Friidrottssektionen berättade om deltagande i ett antal terränglöpningar under våren – inga direkta framgångar för föreningen. Från HAIS terränglöpning nämns att Bertil Andersson tillsammans med några favoriter missade starten eftersom de var ute och provsprang banan när starten gick.

I ungdomsklasserna hittar man Kjell Johansson, Bertil Nilsson, Ebbe Lindh, Harald Nilsson och Gustav Fredriksson.

Vid Hässleholms stadslopp kom föreningen på sjunde plats.

Man deltog i Göingenserien div III och besegrade Vittsjö och HAIS i seriematcher. Slutplaceringen blev tvåa efter HAIS.

Vid Tormestorp Runt blev laget sist.

Klubbmästerskapet gick på T 4 idrottsplats med mycket dålig uppslutning

Nya klubbrekord:

110 m häck	19,9	Uno Jönsson
Tresteg	11,52	Bertil Rasmusson
Kula	11,03	Sven Svensson
4 x 100 m	49,4	B Borg, C Nilsson, L-Å Larsson, B Rasmusson.
Svensk stafett	2.08,0	L Samuelsson, C Nilsson B Andersson, I Nordström.
4 x 1500 m	18.46,6	E Persson, K Mårtensson, E Nilsson B Andersson.

Sektionen betonar att året varit det hittills bästa.

Fotbollssektionen berättade att man deltagit i Göingenserien div II. Efter höstsäsongen låg man på fjärde plats i serien efter vinster mot V Torup och Finja men förluster mot Mala, Sösdala och Vankiva. Störst intresse visade bröderna Stig och Inge Persson. Bäst i laget var Erland Gustavsson. Man klippte gräset på Åvallen med hjälp av gräsklippningsmaskiner som medlemmarna lånat. Sektionen kom med ett förslag på inkomst- och utgiftsstat för 1951.



*Fotbollslaget 1950
Bakre raden från
vänster
Torsten Albrektsson
Erik "Attarp" Persson
GnistPelle Persson
Åke Johansson
Johansson
Ove Olsson
Stig Lindgren*

*Framre raden från
vänster
Sven Wändel
Olle Wändel
Thore Johansson
Bror Allan Nilsson
Erland Gustavsson*

Bordtennissektionen berättade om ett framgångsrikt år där man med A-laget segrat i Skåneserien div III och gått upp i Skåneserien div II.

Bästa spelare var Ove Olsson som deltog i 12 seriematcher och vann 28 segrar samt Lennart Nilsson som var med i 13 matcher och vann 25 segrar.

Man önskade sig ett nytt bord eftersom det gamla inte var reglementsenligt i den nya serien.

Orienteringssektionen och övriga sektioner hade inte överlämnat någon verksamhetsberättelse inför årsmötet.

Enligt protokollen diskuterade man bildandet av en simsektion. Verksamheten skulle dock tills vidare skötas av allmänna sektionen.

Man tog upp festen i Sjöstugan där föreningen kabarégång underhållit och man hittar festen i Lövkvists backe i protokollen. Där hade man enligt styrelsens årsberättelse nöjet att se professor Sjövall som prisutdelare.

Av protokollen framgår också att Henry Nilsson bytte efternamn mellan januari och maj, tydligen i samband med giftermål, eftersom föreningen skickade runt en lista för bröllopsgåva.



*Bordtennislaget
vann div III.
Bäste spelare
var Ove Olsson*



*Med
Henry
Torehall
som
ansvarig
utgivare
gav man
ut en
klubb-
tidning.*

Tormestorps IF 1951

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för friidrott, fotboll, orientering, bordtennis och ungdom finns i arkivet. Protokollsbok finns i arkivet.

Styrelse

Ordf.	Sven Mattisson
V. ordf.	Gösta Nilsson
Sekr.	Ingrid Nilsson
Kassör	Bertil Andersson
V. sekr.	Siv Lindskog

Sektioner

Orientering
Friidrott
Fotboll
Bordtennis
Ungdom



1947 flyttade P 2 till Hässleholm. En del anställda byggde egnahemsvillor i Tormestorp. Många engagerade sig i idrottsföreningens verksamhet både som aktiva och ledare. 1951 tog fanjunkaren Sven Mattisson över ordförandeskapet i föreningen efter Gösta Winberg.

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer	Ungdom
80	39	20		21

Ekonomi

Hade förbättrats under året.

Man höjde medlemsavgifterna till 5:- för seniorer, 3:- för damer, 2 :- för juniorer och 1:- för ungdomar.

Antal möten

Fyra sammanträden – Nanna Lövkviks kafé och kafé Wivel.

Lokaler

Åvallen. T 4 idrottsplats hade disponerats.

Festarrangemang hade genomförts på Sjöstugan, i Espets skola och i Lövkviks backe

Ansluten till:

Riksidrottsförbundet
Svenska Fotbollsförbundet
Svenska Idrottsförbundet
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Göinge Idrottskrets

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Friidrottssektionen deltog i ett antal terränglöpningar och arrangerade också GM. Det blev inga direkta framgångar för föreningsmedlemmarna.

I HAIS-terrängen blev det dubbelseger för Allan Olsson och Gösta Winberg i oldboysklassen.

Bertil Andersson slog klubbrekord ett flertal gånger på 1500 m.

Vid serietävlingarna blev det bara en seger i övrigt förlustmatcher, dock en del bra resultat.

En klubbmatch mot Härlöv vanns av Härlöv men många bra prestationer utfördes.

Man konstaterade att friidrotten gått tillbaka något under året.

Nya klubbrekord:

1000 m	Bertil Andersson	2.46,4
1500 m	Bertil Andersson	4.22,0
Tresteg	Christer Nilsson	11,68
Kula	Erik Andersson	11,67
Diskus	Freddy Holmér	37,04

Ungdomssektionen verkar ha haft mest friidrott på programmet. Många bra resultat redovisades vid serietävlingar och i GM där man fått fyra mästare, stav Lennart Samuelsson 2,20, höjd Gert Nilsson 1,58 slungboll Ingrid Nilsson 36,07 och slungboll Gunvor Oredsson 38,80. Dessutom hade man fått flera bra placeringar.

Orienteringssektionen berättade om stora framgångar för Bertil Johansson, Kjell Johansson och Bertil Nilsson. Alte blev tvåa i en tävling och även i övrigt haft bra placeringar. Ove Olsson vann C-klassen ett par gånger.

Höstpremiär blev det med en 5-mannabudkavle i samband med festen i Lövkvists backe HOK vann och TIF blev trea.

Vid GM i dagorientering kom föreningen på andra plats i lagtävlingen.

Vid GM i nattorientering segrade Ove Olsson och TIF vann lagtävlingen.

Vid DM-budkavlen blev TIF tionde lag bland 54 startande. Verksamhetsberättelsen har en målande beskrivning över missar av Alte och Gösta W vid kvarnen i Ankhult.

Vid Fyrklubbs kom laget på andra plats i grupp C.

Under hösttävlingarna fortsatte Kjell J och Bertil N att glänsa i pojkklassen. Gösta W segrade i A-klassen vid Göingetränffen och han blev dessutom klubbmästare överlägset före "sin mera erfarne klubbkamrat Alte". Kjell J vann klass Jun före Bertil N.

Alte blev klubbmästare i banläggning och trea vid DM.

Henry Torehall tävlade för KA 2 i fälttävlan och blev svensk lagmästare.

Året bedömdes som det bästa hittills för orienterarna.



*På förslag från Gösta Winberg
inbjöds några närliggande
orienteringsklubbar till en
träningsbudkavle i samband med
festen på Lövkvists backe.
Femmannabudkavlen, som den döptes
till, blev under flera år ett stående
inslag och en stor publiksuccé vid
sommarfesten.*

Bordtennissektionen berättade att A-laget inte förlorat någon seriematch i Skåneserien div II N och att laget blev uppflyttat till div I N. I den nya serien gick det sämre under hösten – men det var en mycket hård serie.

Reservlaget ledde sin serie med endast en förlorad match.

Under hösten hade föreningen disponerat en ny lokal i Tormestorps centrala del och man köpte ett nytt bordtennisbord. Enligt Ove Olsson spelade man först i Wivels garage men flyttade senare till toffel fabriken omedelbart väster järnvägen

Ove Olsson var bäst med 22 vinster och 7 förluster.

Lennart Nilsson hade 12 vinster och 3 förluster

Bertil Nilsson hade också 12 vinster men 10 förluster

Fotbollssektionen berättade att man spelade färdig sin serie under våren på ett utomordentligt sätt. Det blev en vinst, 3 oavgjorda och bara en förlust. Man slutade på femte plats i serien.

Det blev inget seriespel under hösten p g a att IFK Hlm startat en reservlagsserie som tydligen slukade en del lag.

Man nämner Erland Gustavsson, John Gustavsson, Sven Wändel och Tore Johansson som de bästa spelarna under året.

Enligt protokollen upprättades ett eget idrottsbibliotek och man utsåg en kontaktman för diskussioner med andra idrottsföreningar i den blivande storkommunen Sösdala. Man kan också utläsa en ambition från styrelsen att begära in arbetsplaner för de olika sektionerna tidigt under arbetsåret. Materialförvaltaren skulle upprätta en förteckning över all föreningens materiel. Av årsmötesprotokollet framgår att Gösta Winberg erhållit en utmärkelse för framgångsrikt arbete för idrottsmärket som nummer fem i landet.



*Ove Olsson
Alte Christoffersson
Gösta Winberg efter
DM-budkavlen*

TRETORN
orienteringsskor

STIG för stigfinnare

Glidskyddet är gjort i ett stycke med sulan och kan därför icke lossna.

"STIG" är TRETORNS speciella för orienterare och har vunnit allmänt gillande över hela landet. Orienteeringssporten kräver oömma, starka och billiga skor och "Stig" förenar i sig gymnastikskons och spålskons fördelar — den är smidig och lätt samt ger fast grepp även i hal terräng och är mycket slitstark. "Stig" är orienteringsskon för alla stigfinnare. Fråga efter den hos Er sporthandlare. Priset är endast **Kr. 15:75**

TRETORN
HELSINGBÖRGS GUMMIFABRIKS AB, HÄLSINGBORG.

*Till vänster
den berömda
Stig-skon
från Tretorn*

Karbarégänget roade Tormestorpsborna

Aftonunderhållning

Egna Föreläsningar, Lärare
Lördagen den 24 februari 1951 kl. 19:30

PROGRAM

- 10 min. Underhållningsmusik
- 15 min. Kabare "Glada Trollen" 20
- 15 min. Kaffeberedning
- 15 min. Kabare "Glada Trollen" 20

Gynna Idrottsföreningen med Ert besök!
Hjärtligt Välkomna!

Tormestorps IF 1952

Styrelseberättelse samt verksamhetsberättelser för friidrott, ungdom, bordtennis, fotboll och orientering finns i arkivet. Protokollsbok finns i arkivet.

Styrelse

Ordf. Sven Mattisson
V. ordf. Gösta Nilsson
Skr. Ingrid Nilsson
Kassör Bertil Andersson
V. sekr. Siv Lindskog

Sektioner

Friidrott
Ungdom
Bordtennis
Fotboll
Orientering

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer	Ungdom
78	41	12		25

Ekonomi

Föreningens ekonomi bedömdes god

Antal möten

Tre sammanträden.

Lokaler

Åvallen som under året avsevärt förbättrats.

Göingevallen hade disponerats för seriematcher i friidrott

Festarrangemang hade genomförts på Sjöstugan.

Fest hade även arrangerats på Löwkvists backe samt i Espets skola, varvid mindre gott resultat uppnåts.

Ansluten till:

Uppgift saknas, förmodligen till samtliga riksförbund och distriktsförbund i vilka idrott bedrivs samt till Göinge Idrottskrets.

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Friidrottssektionen deltog i terränglöpningar under våren. Bland resultaten kan nämnas K-G Holmberg som vann Apladalsterrängen i klass 16 och blev tvåa i HAIS-terrängen i klass 18. Han blev också göingemästare för 15-16 års pojkar.

Föreningen deltog i Göingenserien div III där man blev tvåa. Bästa resultaten uppnådde Freddy Holmer, K-G Lövdahl, Ervin Nilsson, Ragnar Blomkvist, Bertil Andersson och Arne Jönsson.

Man deltog också i ett antal klubbmatcher.

Nya Klubbrekord:

800 m	Ervin Nilsson	2.07,8
Diskus	Freddy Holmér	36,95

Ungdomssektionen hade också sysslat med friidrott och nått en del framgångar. I en nystartad Göingiserie hade man tävlat mot Mattered och Sösdala. I klassen 12-13 år blev det vinst och i klassen 14-15 år en andraplacing.

Inga Olsson vann GM i höjd på 1,27.

Klubbmästerskap för ungdomarna genomfördes.

Fotbollssektionen deltog i N Skånes reservlagsserie och hade framgångar i början men på grund av dålig träning och ett par skador fick man dra sig ur serien.

Pojklaget som spelade i N Skånes pojklagsserie nådde en andraplac efter Tyringe.

Bordtennissektionen hade ett år på gott och ont. A-laget i div I hade stora problem men blev till slut femma vilket gav fortsatt spel i div I. Reservlaget blev fyra i sin serie.

Bäste spelare i A-laget var Ove Olsson.

Under hösten var Ove skadad och Bertil Nilsson ryckte in till militärtjänstgöring och därför fick reservlaget spela i div I. Det blev bara förluster och en sistaplac i tabellen.

Orienteringssektionen hade genomfört en nybörjarkurs med Nils Lindh som ledare.

En jubileumsorientering arrangerades med 633 startande. Tävlingen blev en fullträff enligt verksamhetsberättelsen.

Man arrangerade också femmannabudkavlen i samband med festen i Löwkvists backe. Landslagsmannen Yngve Ek var en av deltagarna. HOK segrade med TIF på andra plats.

Man besegrade T 4 och Tyringe i en klubbmatch.

En del bra resultat på vårtävlingarna redovisas. Vid 7-mannakavlen bröt dock laget.

Vid hösttävlingarna blev det bra resultat i första hand för Kjell J och Bertil N.

Det blev inga framgångar vid GM. Dagtävlingen gick om senare på hösten efter felplac kontroll.

Vid Fyrklubbs fick man inte fullt lag i mål.

Man bjöd de duktiga orienterarna på en orienteringsresa till Danmark.

Bertil Johansson gick bra på ett par tävlingar.

Vid omtävlingen om GM för seniorer vann TIF laget. I B-klassen blev det dubbelseger för Kjell J och Bertil N.

Bertil Nilsson blev tvåa vid Skånes DM i skidororientering.

Under året fanns två kvinnor i styrelsen – inte så vanligt på den tiden. Styrelsen hade ambitionen att varje månad leverera en artikel till lokalpressen.

En medlemsmatrikel skulle upprättas.



Arbete på den
"berömda" Åvallen
Observera
omklädningsbaracken
på vänstra bilden



Föreningens kabarégång
uppträdde inte bara för "de
närmast sörjande"



*Föreningen anordnade
revyaftnar i Espets skola*



*Siv Lindskog, Eva Andersson och
Gunnel Håkansson*



*Bertil Andersson, Åke Johansson och
Wahlgren*



Siv Johansson och Uno Håkansson



*Hasse Nilsson, Åke Johansson, Lena Alkhed
Ingrid Nilsson och Bertil Andersson*

Tormestorps IF 1953

Styrelseberättelse och verksamhetsberättelser saknas. Protokollsbok finns i arkivet.

Styrelse

Ordf. Sven Mattisson
V. ordf. Gösta Winberg
Skr. Ingrid Nilsson
Kassör Ove Olsson
V. sekr. Siv Johansson

Sektioner

Uppgifter saknas

Antal medlemmar

Totalt.	Seniorer	Juniorer	Damer
---------	----------	----------	-------

Ekonomi

Uppgift saknas

Antal möten

Under året hölls inget protokollfört sammanträde.

Lokaler

Av årsmötesprotokollet framgår att idrottsplatskommittén skulle iordningställa idrottsplatsen (Åvallen?). Helst skulle en löparbana vara färdig före midsommar.

Verksamhet enligt verksamhetsberättelserna

Uppgifter saknas

Enligt årsmötesprotokollet 31 jan 1954 hade både styrelsens årsberättelse och samtliga sektioners berättelser godkänts. Detta tyder på att en viss verksamhet bedrivits trots att dokumenten inte finns kvar.

En damsektion valdes vid årsmötet.

Styrelsen konstaterade att stadgarna var i stort behov av revidering och att styrelsen skulle ha arbetsmöte varannan måndag på kafé Wivel tills stadgarna blivit färdiga.

Den nya styrelsen skulle också utarbeta instruktioner för varje befattningshavare.

Jub. 20 berättar att intensiteten i friidrott ökades 1953-54.



*En typisk bild från en kontroll.
Kontrollanten signerar kontrollkortet
och skriver en tidlista.
Löparen måste ta fram sitt kort vid
varje kontroll.*



*Bertil Andersson på en
enkel tävlingsplats.*

Under 1950-talet hade tävlingarna blivit större. Folk hade skaffat bil i större utsträckning och det krävdes parkeringsutrymme vid samlingsplatsen. Tvättmöjligheterna förbättrades något men det var fortfarande naturliga vattendrag som utnyttjades. Samlingsplatsens dass kompletterades med "fältmässig latrin" d.v.s. en grävd grop och en stång att sitta på. Vid startplatserna fanns inga toaletter. Orienterarna fick nu rita in sina banor från mallkartor, en kontroll i taget. Vid kontroller som besöktes av löpare från flera tävlingsklasser kunde det finnas många olika mallkartor så det gällde att välja rätt. Löparna hade penna med sig, ofta tejpad vid ett finger. Tävlingskartan var nu regelmässigt backstreckskartan i skala 1:50 000 (konceptkartan).

Kontrollskärmarna hade ett vitt diagonalband men kunde i övrigt se ut lite hur som helst. Några fastställda mått fanns inte och klubbarna sydde många gånger upp egna varianter. Kontrollanterna försvann efterhand och ersattes med färgstämplar ("med färgpatron" som klarade hundratals stämplingar). Sekretariatsarbetet finslipades även om vissa arrangörer höll kvar vid gamla idéer som räknestickor och trögarbetade resultatstegar.

Marketenteriet blev en viktig service åt deltagarna och en inkomstkälla för arrangören.

De bristfälliga hygieniska anordningarna gjorde att många deltagare fick infektioner och bölder och i slutet av 50-talet kom de första gulsotsfallen. Centralt började man undersöka orsakerna till detta.



Trots avsaknad av verksamhetsberättelser visar detta diplom att verksamheten bedrivits med framgång

Kjell J berättar

Ganska ofta transporterades löparna på de längsta banorna ut till start för att banstråken skulle bli bättre. Det var i de flesta fall öppna lastbilsflak som gällde. Överdragskläder var inte vanligt – tävlingsdressen var för de flesta kortbyxor, någon gammal avlagd skjorta och gymnastikskor. Vissa årstider kunde sådana transporter bli ganska kylslagna.

